

ΔΕ ΣΥΓΚΩΡΟΥΜΕ - ΘΑ ΤΟΥΣ ΤΙΜΩΡΗΣΟΥΜΕ

**ΜΑΥΡΟ στα εκβιαστικά μαγειρέματα
ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ**

Ενάντια σε Φτώχεια, Καταστολή, Πολιτική σήψη

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ!



Στη σκιά του εγκλήματος στα Τέμπη, οι μεγάλες κινητοποιήσεις έδειξαν τη μαζική οργή και απόρριψη του επίσημου σκηνικού. Τα αστικά επιτελεία ανησυχούν. ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, οι ίδιοι υπεύθυνοι της σημερινής αθλιότητας, μιλάνε για «σταθερότητα».

Όποια όμως κυβέρνηση κι αν στήσουν, θα εφαρμόσει την ίδια και χειρότερη πολιτική – γιατί η κρίση του συστήματος και του ελληνικού καπιταλισμού χειροτερεύει. Εργαζόμενοι, φτωχοί, νέοι, έναν στόχο πρέπει να βάλουμε μέσα από τον αγώνα μας: Να τσακίσουμε αυτά τα σενάρια. Να κάνουμε κάθε τέτοια κυβέρνηση αδύναμη. Να βγούμε στην αντεπίθεση.

Στηρίξτε-Ψηφίστε Ο.Κ.Δ.Ε.



ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΜΕ από τους «ά(χ)ριστους» του Μητσοτάκη

Ο Μητσοτάκης και η αυλή του, με την ακραία ταξική πολιτική τους, έπесαν με πρωτοφανή λύσσα πάνω στους εργαζόμενους, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, τη νεολαία.

– Με την «ατομική ευθύνη» διαχειρίστηκαν εγκληματικά την πανδημία. Με το «επιτελικό κράτος» λεηλάτησαν το κρατικό χρήμα, μείωσαν καταστροφικά τις κοινωνικές δαπάνες.

– Με νόμους-καρμανιόλες διαλύουν τα εργατικά δικαιώματα, τη δημόσια δωρεάν παιδεία, υγεία, ασφάλιση. Ταιΐζουν δισεκατομμύρια τους καπιταλιστές (Ταμείο Ανάπτυξης κ.ά.).

– «Δεδομένοι» των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, κάνουν θηριώδεις εξοπλισμούς και τη χώρα μια απέραντη

βάση. Στέλνουν όπλα στα φασιστοειδή του Ζελένσκι, οξύνουν την αντιπαράθεση με τον τουρκικό καπιταλισμό. Μας βάζουν ολοένα πιο βαθιά σε επικίνδυνες συγκρούσεις.

– Τα “pass” και «καλάθια» τους επιδοτούν την ακρίβεια, την αύξηση των τιμών, των κερδών των μεγαλοεπιχειρηματιών. Ανισότητες, φτώχεια, εξαθλίωση έχουν εκπιναχτεί. Ατιμώρητη η ελίτ και οι υπηρέτες της τσαλαπατούν με βρωμερά σκάνδαλα τις ελευθερίες, τα δικαιώματα, την αξιοπρεπεία μας.

– Κυβερνούν με ένα μαύρο Κράτος Έκτακτης Ανάγκης, παρακολουθήσεις, δικαστικά πραξικοπήματα, αστυνομοκρατία, ρατσιστικές και κρατικές δολοφονίες.



Κέρδος – Ιδιωτικοποιήσεις – Μνημόνια ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ

Το έγκλημα στα Τέμπη έδειξε τη γύμνια του καθεστώτος. Ο Μητσοτάκης, ενώ συνέχιζε τις ιδιωτικοποιήσεις, προκαλούσε με αθλιότητες για «συγγνώμες» και «θυσίες».

ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, όλοι μνημονιακοί και νεοφιλελεύθεροι, μαζί ψήφισαν και εφάρμοσαν τις ιδιωτικοποιήσεις. Τη λειτουργία όλης της οικονομίας και του κράτους με αποκλειστικό κριτήριο το κέρδος των εργολάβων και ιδιωτών αρπακτικών – θυσιάζοντας ακόμα και ανθρώπινες ζωές.

Βαθύτερη αιτία αυτής της πολιτικής τους είναι η τεράστια κρίση του καπιταλισμού. Που σε όλο τον κόσμο ξεσπάει με πολέμους, κυρώσεις, ακρίβεια, καταρρεύσεις τραπεζών και επιχειρήσεων που διασώζονται με κρατικό χρήμα, δικά μας λεφτά.

Στην Ελλάδα, ενώ η ελίτ πλουτίζει, μνημόνια και κρίση έχουν σαραβαλιάσει τον παραγωγικό ιστό, φέρνοντας χρεωκοπία διαρκείας κάτω από την εποπτεία των αγορών και της ΕΕ.

ΜΑΥΡΟ στην απάτη ΣΥΡΙΖΑ – Τσίπρα

Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να καταδικαστεί αμετάκλητα. Με τα μνημόνια του, έστρωσε τον δρόμο στον Μητσοτάκη. Ψήφισε μαζί του δεκάδες αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα. Ξεπούλησε τα πάντα με το Υπερ-Ταμείο ιδιωτικοποιήσεων (ΔΕΗ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ...). Έριξε τα κοράκια των funds πάνω στα λαϊκά σπίτια. Βούτηξε βαθιά στη «διαπλοκή».

Η πολιτική του είναι νεοφιλελεύθερη, μια «ελεύθερη αγορά» φτιασிடωμένη με επιδόματα ελεημοσύνης και λογύδρια για «δικαιοσύνη».

Μαζί με τη ΝΔ, έκαναν τη χώρα «πελάτη» του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και διαγωνίζονται σε επιθετική ρητορική στα ελληνοτουρκικά.

Αφού έδωσε επανειλημμένα διαπιστευτήρια «υπευθυνότητας», ο Τσίπρας θέλει τώρα ξανά να μας εξαπατήσει και να κυβερνήσει «προοδευτικά». Αν το πετύχει, θα είναι αδίστακτος στο χτύπημα του εργατικού κινήματος, ακόμα χειρότερος απ' όταν τσαλαπάτησε τη θέληση του ελληνικού λαού το 2015. Το «μικρότερο κακό» απέναντι στον κάθε Μητσοτάκη, οδηγεί πάντα στο μεγαλύτερο.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ ΜΕ ΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Δεν ψηφίζουμε ΚΚΕ και ΜεΡΑ25

Η ρεφορμιστική πολιτική του ΚΚΕ είναι εντελώς αδιέξοδη. Λιβανίζει ακόμα τις αποκρουστικές σταλινικές δικτατορίες. Στοιχίζεται με τις αστικές δυνάμεις στον εθνικισμό των «κυριαρχικών δικαιωμάτων μας». Στην πράξη αποδέχεται την εφαρμογή των νόμων Χατζηδάκη, Κεραμέως κ.λπ. Μαζί με ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ ψήφισε το επίδομα ντροπής των 600 ευρώ στους μηχανισμούς καταστολής.

Διασπά και καθηλώνει τους αγώνες, με χωριστές κινητοποιήσεις ή την πρόσφατη άρνηση να κλιμακώσει την πάλη λέγοντας ξεκάθαρα «Οι σιδηρόδρομοι τώρα πίσω στο δημόσιο – Κάτω η κυβέρνηση». Παρά τις κορώνες, στις κρίσιμες στιγμές υποτάσσεται στο καθεστώς, προσανατολίζοντας τα πάντα στην ενίσχυσή του με περισσότερους βουλευτές.

Το ΜεΡΑ25 είναι ένα αστικό σχήμα, που μάς ξανασερβίρει τη συνταγή του «παλιού» ΣΥΡΙΖΑ: ο Βαρουφάκης ήταν απ' τους βασικούς υπεύθυνους της κατάρρευσής της το 2015. Συγκεντρώνει πρώην συριζαίους και υπουργούς, που αγωνιούν για μια θέση στη βουλή. Η «ρήξη» του είναι κάλπικη: χωρίς αγώνες, χωρίς σύγκρουση με ΕΕ, ΝΑΤΟ και καπιταλιστικό σύστημα, με φλυαρίες για «εκδημοκρατισμό» – ενώ φλερτάρει με «προοδευτικές» συνεργασίες

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Σε Ελλάδα και Τουρκία: Διεθνισμός – Κοινός αγώνας των λαών

Οι δύο αστικές τάξεις είναι εξίσου τυχοδιωκτικές. Ο τουρκικός καπιταλισμός ξεδιπλώνει επικίνδυνες βλέψεις – ο ελληνικός επενδύει σε ρόλο μπροστάρη του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού στα πολεμοκάπηλα σχέδιά του στη ΝΑ Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή. Η όξυνση στα ελληνοτουρκικά τρέφεται και από τον παγκόσμιο ανταγωνισμό των ΗΠΑ και δυτικών ιμπεριαλιστών με Ρωσία-Κίνα, που απειλεί όλη την ανθρωπότητα. Μια στρατιωτική σύγκρουση στα ελληνοτουρκικά θα ήταν καταστροφική – πρέπει πάση θυσία να την αποτρέψουμε. Χτίζοντας ένα αντιπολεμικό κίνημα, ενάντια σε ιμπεριαλισμό και εθνικισμό, σταματώντας τους εξοπλισμούς, διώχνοντας τις βάσεις και το ΝΑΤΟ.

Μας έχουν κηρύξει τον πόλεμο ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ

Η ανεργία, η ακρίβεια, η φτώχεια, ο πόλεμος, η καταστολή έχουν βαθιές αιτίες: την κρίση του συστήματος, την καπιταλιστική οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας, τη λογική του κέρδους σε βάρος των αναγκών της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας. Πρέπει να απαντήσουμε με ένα δραστικό, ταξικό **Πρόγραμμα Σωτηρίας**.

■ ΜΠΛΟΚΟ σε πλειστηριασμούς, εξώσεις, διακοπές ρεύματος.

■ Αυξήσεις σε Μισθούς – Συντάξεις, Συλλογικές συμβάσεις για όλους. Κατάργηση των αντι-απεργιακών και αντι-συνδικαλιστικών νόμων.

■ Απαγόρευση των απολύσεων. Λιγότερη δουλειά, δουλειά για όλους, 7ωρο-5νθημερο χωρίς «ελαστικότητες».

■ Επιβολή πραγματικών μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς: φτάνουν πια τα «ατυχήματα»-δολοφονίες εργατών.

■ Ενάντια στην Ακρίβεια. Κατάργηση των ανπλαϊκών φόρων. Πλαφόν – Μείωση τιμών.

■ ΣΤΟΠ στις Ιδιωτικοποιήσεις. Εθνικοποίηση της ενέργειας, του νερού, των συγκοινωνιών, όλων των υποδομών, μεγάλων επιχειρήσεων και τραπεζών – χωρίς αποζημίωση στους ιδιώτες.

■ Όχι στους Εξοπλισμούς. Στάση πληρωμών του χρέους στους δανειστές, διαγραφή χρεών για εργαζόμενους και λαϊκά στρώματα. Λεφτά για τις κοινωνικές ανάγκες. Για δημόσια δωρεάν παιδεία, υγεία, ασφάλιση για όλους.

■ Βαριά φορολογία σε κέρδη και πλούσιους. Για ένα μαζικό δημόσιο πρόγραμμα παραγωγικών επενδύσεων και κατασκευής φτηνών λαϊκών κατοικιών.

Τέτοιες λύσεις δεν θα μας χάρισει κανένας Μεσσίας ή βουλευτής, τεχνοκράτης ή «άνθρωπος της αγοράς», φιλόanthropos πλούσιος ή διεφθαρμένος κρατικός αξιωματούχος. Πρέπει να στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις και αγώνες, στον **Εργατικό Έλεγχο** μέσα από συνελεύσεις και επιτροπές.

Να κόψουμε τη «θηλιά» της ΕΕ, των δανειστών και αγορών

Ευρώ σημαίνει να είμαστε παντοτινά μια αποικία χρέους, αλυσοδεμένοι στα μνημόνια. Η ΕΕ έχει σαπίσει: ακόλουθος των ΗΠΑ ενάντια στη Ρωσία – σφηκοφωλιά σκαν-

δάλων και διαφθοράς – στρατηγείο των αντεργατικών πολιτικών, των ελίτ που φορτώνουν στους λαούς τα βάρη του πολέμου και της κρίσης, ενώ κυβερνούν σαν αποικιοκράτες και μονάρχες.

Πρέπει να διαλύσουμε αυτή την αντιδραστική ένωση των καπιταλιστών και ιμπεριαλιστών, του πολέμου, της καταστολής, του ρατσισμού, της ακροδεξιάς. **ΕΞΩ ΑΠΟ ΕΥΡΩ – ΕΕ:** για να μπορεί ο ελληνικός λαός να αποφασίζει για το μέλλον του.

Με μονομερή διαγραφή του χρέους και εθνικό νόμισμα – πρώτο βήμα για να ανασάνουμε από τους δανειστές δυνάστες, να ανατάξουμε την οικονομία προς όφελος των εργαζομένων. Όχι για να απομονωθούμε, αλλά για να ενωθούμε με τα κινήματα, τους αγώνες, τους λαούς της Ευρώπης. Για μια **Ευρώπη των Εργαζομένων**, πραγματικά ενωμένη, δημοκρατική, ριζοσπαστική, Σοσιαλιστική.

Με όπλο τη Διαδήλωση, την Κατάληψη, τη Γενική Απεργία Ενότητα, Οργάνωση, ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Εργαζόμενοι και νέοι έχουμε τη δύναμη, όταν μπαίνουμε σε ενωτικούς, μαζικούς, μαχητικούς αγώνες, με διάρκεια και αποφασιστικότητα. Όπως έδειξαν οι μεγάλες γενικές απεργίες, οι κινητοποιήσεις πολλών κλάδων (εκπαίδευση, υγεία, ντελιβεράδες κ.ά.), το σπάσιμο στην πράξη των χουντοαπαγορεύσεων, η απόκρουση της πανεπιστημιακής αστυνομίας – και η μαζική κοινωνική έκρηξη μετά το έγκλημα στα Τέμπη.

Αυτοί οι αγώνες χρειάζονται ενότητα, σχέδιο, κλιμάκωση. Για να αλλάξουν πραγματικά οι συσχετισμοί, να περάσει ο φόβος στο αντίπαλο στρατόπεδο:

– Ανασυγκρότηση και ανασύνθεση του εργατικού κινήματος, για το ξεπέραςμα των αδιεξόδων της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας όλων των αποχρώσεων.

– Ζωντάνεμα των σωματείων και χτίσιμο νέων, με ενεργή συμμετοχή μας.

– Αυτοοργάνωση σε χώρους δουλειάς, γειτονίες, σχολεία και σχολές μέσα από συνελεύσεις, επιτροπές, συντονιστικά.

– Οργάνωση της μαζικής αυτοάμυνας ενάντια στην καταστολή.

– Ένωση όλων των επιμέρους αγώνων σε Γενική Πολιτική Απεργία – τη δική μας εξέγερση, όπως στη Γαλλία.



Όταν μας λένε «Δεν υπάρχει εναλλακτική»...
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ!
ΜΕ ΜΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ

Σε όλο τον κόσμο, τα ρεφορμιστικά κόμματα, σταλινικά ΚΚ ή σοσιαλδημοκρατικά, διαλύθηκαν, πέρασαν στο αντίπαλο στρατόπεδο ή περιθωριοποιήθηκαν ανεπιστρεπτή. Τιμωρήθηκαν για δεκαετίες προδοσίας και ηττών που έφεραν στους εργαζόμενους.

«Προοδευτικοί» με υποσχέσεις για εύκολη τάχα ανακούφιση μέσω των εκλογών, γρήγορα ξεγυμνώθηκαν και ενσωματώθηκαν, σπέρνοντας απογοήτευση και κάνοντας τεράστια ζημιά. Τρανταχτό παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ και διάφορες καρικατούρες του.

Δεν χρειαζόμαστε τέτοια εργαλεία, που στην πρώτη δοκιμασία υποχωρούν, συνθηκολογούν, τσακίζονται αφήνοντας πίσω συντρίμια. Ούτε εκλογικίστικες συγκολλήσεις, «ενότητες» μόνο στην κάλπη.

Πρέπει να οικοδομήσουμε μια νέα επαναστατική δύναμη. Τόσο ανθεκτική και αποφασισμένη, όσο σκληρή είναι και η εποχή μας, όσο απαιτητικό είναι το νέο κύμα αγώνων και εξεγέρσεων που σηκώνεται. Μια δύναμη με στέρεα εργατική-κομμουνιστική φυσιογνωμία. Τέρμα κόντρα στο επίσημο σκηικό, αλλά «σαν το ψάρι στο νερό» στην πρώτη γραμμή των αγώνων. Με αγωνιστές τίμιους, εργάτες, φτωχούς και νέους. Που δεν τα παρατάνε στα δύσκολα, παλεύουν με επιμονή, ενωτική πολιτική, σχέδιο, πρόγραμμα. Που δεν υποτάσσεται στο νεοφιλελεύθερο δόγμα «Δεν υπάρχει εναλλακτική», αλλά παλεύει για να ορθώσουμε ένα αντίπαλο δέος, την πάλη για μια άλλη κοινωνία, για τον Σοσιαλισμό.

Μια δύναμη που δεν τρέχει στην πρώτη ευκαιρία πίσω από «ξένες σημαίες». Δεν υποκλίνεται σε ψευτοπροοδευτικές μόδες, όπως σήμερα ο νεοφιλελεύθερος δικαιωματισμός. Αλλά έχει οδηγήσει την αγωνιστική ιστορία του εργατικού κινήματος, ορίζοντα την αναγέννηση της επαναστατικής προοπτικής.

**Αυτός είναι ο αγώνας της Ο.Κ.Δ.Ε.
Οργανωθείτε – Παλέψτε μαζί μας!**

Οι «χούντες» δεν πέφτουν με κάλπες αλλά με ταξικές συγκρούσεις, εξεγέρσεις, επαναστάσεις

Παράλληλα με τις μεγάλες κινητοποιήσεις για τα Τέμπη, ξετυλίχτηκε η εξέγερση εργαζόμενων και νέων στη Γαλλία, με μήνες μαζικών διαδηλώσεων και συγκρούσεων. Η πάλη δεν είναι μόνο ενάντια σε μια σκληρή αντι-ασφαλιστική «μεταρρύθμιση» αλλά και ενάντια σε ένα αλαζονικό, αυταρχικό καθεστώς. Τέτοιοι αγώνες μεγαλώνουν σήμερα σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο.

Ζούμε σε καθεστώτα ζοφερά και αυταρχικά. Σκληρές, ταξικές «δημοκρατίες των πλουσίων» – που αρνούνται κάθε συμβιβασμό με τους «από κάτω». Κλίκες πολιτικών, καπιταλιστών και πλουσίων, απομονωμένες αλλά αδιάσπαστες, που δεν ξεκουσιούνται με εκλογές. Που κυβερνούν με όπλα μια δικτατορία των ΜΜΕ, τη διαφθορά, την καταστολή, τα απανωτά κοινοβουλευτικά και πολιτικά πραξικοπήματα, τη διαρκή καταπάτηση κάθε λαϊκής βούλησης.

Με μια Κυβέρνηση των Εργαζομένων

Γι' αυτό δεν χρειαζόμαστε μόνο μια πολιτική αλλαγή, αλλά μια κοινωνική ανατροπή, μια βαθιά τομή σε αντικαπιταλιστική κατεύθυνση.

– Μια άλλη δομή της εξουσίας, που δεν μπορεί να προκύψει από κοινοβουλευτικά παιχνίδια. Μια επαναστατική Κυβέρνηση των Εργαζομένων: που θα βασιζέται στην πλατιά κοινωνική πλειοψηφία – θα ενώνει την εργατική τάξη μέσα απ' τα δικά μας όργανα και αγώνες – θα λειτουργεί με εκπροσώπους εκλεγμένους και άμεσα ανακλητούς, στους χώρους δουλειάς μέχρι πανεθνικά, αμειβόμενους με το μέσο εργατικό μισθό και όχι με παχυλά βουλευτικά προνόμια.

– **Ανοίγοντας δρόμο στη μόνη εναλλακτική, τον Σοσιαλισμό.** Μια κοινωνία που δεν έχει καμία σχέση με τα σταλινικά εκτρώματα, αλλά βασιζέται στην εργατική δημοκρατία. Που θα βάζει στο επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο, παραγωγό κάθε πλούτου και κινητήρια δύναμη κάθε προόδου. Τις αξίες της αλληλεγγύης, τις ανθρώπινες ανάγκες, την προστασία του περιβάλλοντος, τον δημοκρατικό σχεδιασμό, τη διεθνή συνεργασία. Με ελευθερίες ανώτερες ακόμα και απ' τα πιο «δημοκρατικά» αστικά καθεστώτα.

Στηρίζετε- Ψηφίστε

Ο.Κ.Δ.Ε.

Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας



ergatikipali@okde.gr
www.okde.gr