

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ



ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΝ

Για μια γενική αντεπίθεση της νεολαίας

ενάντια στη σημερινή αθλιότητα

▶ **Με μια Αριστερά Επαναστατική**

▶ **Για να πληρώσουν οι πλούσιοι**



Η απειλή του πολέμου πιο κοντά από ποτέ - στα πρόθυρα ενός Γ' Π.Π.



80 χρόνια από την εκτέλεση του Π. Πουλιόπουλου



Μαθητικές κινητοποιήσεις για το έγκλημα στα Τέμπη

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ**Φλεβάρης 2023****Επικοινωνία:****math.antep@gmail.com****math-antepithesi.blogspot.gr****Τηλέφωνα:****Αθήνα: 6906775377****Θεσ/νίκη: 698 118 6930****Γιάννενα: 698 851 0414****Πάτρα: 694 634 2176**

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ - ΔΕΝ ΣΥΓΧΩΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΜΠΗ

Η παγκόσμια οικονομική κρίση οξύνεται επικίνδυνα και τα βάρη της, καλούνται να πληρώσουν για ακόμα μία φορά οι νέοι, οι εργαζόμενοι και οι φτωχοί. Η ενεργειακή κρίση και η ακρίβεια στα βασικά αγαθά γονατίζουν τα φτωχά λαϊκά στρώματα σε όλο τον κόσμο, ενώ εξαπλώνεται ραγδαία η φτώχεια και η εξαθλίωση, δημιουργώντας τρομακτικές κοινωνικές ανισότητες. Χιλιάδες νοικοκυριά μένουν χωρίς ρεύμα και θέρμανση. Οι κυβερνήσεις μπροστά σε αυτή την κατάσταση όχι μόνο δεν παίρνουν κανένα απολύτως μέτρο προστασίας για τον πληθυσμό αλλά αντίθετα προστατεύουν τα κέρδη τους με κάθε τρόπο. Οι φράσεις «τέλειωσαν οι μέρες της αφθονίας» του Μακρόν, «αν κρυνόντε φορέστε δεύτερο πουλόβερ» του Σόιμπλε και «όποιος δεν προσαρμόζεται, πεθαίνει» του Πέτσα αποτυπώνουν με τον καλύτερο τρόπο την στάση της ελίτ απέναντι στη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας. Επίσης, σε ό,τι αφορά τον πόλεμο οι ΗΠΑ και οι Δυτικοί προχωρούν σε νέες απειλές και εντείνουν τις πιέσεις διαρκώς σε νέα μέτωπα (πχ Βαλκάνια, Ταιβάν, Ελληνοτουρκικά), αυξάνουν τους εξοπλισμούς, τα όπλα που στέλνουν στην Ουκρανία, με την απειλή μιας κλιμάκωσης και γενίκευσης του πολέμου να αποτελεί μια άμεση απειλή για την ανθρωπότητα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε τρομακτική κρίση. Η «ενότητα» που προβάλλει είναι τεχνητή και μετά βίας συντηρείται, ενώ ουσιαστικά σημαίνει φτώχεια και επιθέσεις για τους λαούς της Ευρώπης. Η σαπίλα της «Δημοκρατίας των πολιτισμένων Ευρωπαίων» φαίνεται μέσα από τις ακροδεξιές κυβερνήσεις που στηρίζουν (Μελόνι, Ζελένσκι). Τέλος, οι ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές έχουν κάνει την Ελλάδα να πνίγεται

στα χρέη, με μνημόνια διαρκείας και κάθε λογής νομοσχέδια τα οποία χειροτερεύουν διαρκώς το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων, ανέργων, φτωχών και νέων. Η ελληνική οικονομία βρίσκεται υπό διάλυση. Οι επενδύσεις έχουν βουλιάξει, το χρέος αγγίζει δυσθεώρητα ύψη, η ανεργία εκτινάσσεται ιδιαίτερα για τους νέους. Η αύξηση των εξόδων ενός νοικοκυριού για τα απολύτως απαραίτητα αγγίζει το 40%. Τα ποσοστά φτώχειας αυξάνονται με το 50% της κοινωνίας να είναι στα όρια της φτώχειας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη στέλνει τεράστια ποσά σε εξοπλισμούς στην Ουκρανία, τα οποία στερούνται από τις κοινωνικές μας ανάγκες και έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε μια απέραντη βάση του ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα μας βάζει στον κίνδυνο ενός πολέμου με την Τουρκία για την εξυπηρέτηση των δικών της συμφερόντων, χωρίς να διστάζει να θυσιάσει τις ζωές μας στον βωμό του κέρδους.

Η κυβέρνηση της ΝΔ τροφοδοτεί ασύστολα τους πλούσιους, ενώ ταυτόχρονα εξαπολύει σωρεία επιθέσεων στη νεολαία και τους εργαζόμενους. Κατακερματίζει και καταργεί εργατικά δικαιώματα όπως το δικαίωμα στον συνδικαλισμό, την απεργία, την διαδήλωση, εξοπλίζει και στρατιωτικοποιεί τα σώματα καταστολής, χτυπάει αγωνιστές και σκοτώνει όποιον «δεν προσαρμόζεται». Η τεράστια σήψη του πολιτικού σκηνικού, είναι γεγονός, με την κλίκα του Μητσοτάκη, και όχι μόνο, να κολυμπάει στα σκάνδαλα και σε κάθε λογής παρανομία και ανηθικότητα. Αυτή η κυβέρνηση των α(χ)ρίστων έχει ενσωματώσει και στηρίζεται σε φασίστες, μαυραγορίτες, παιδεραστές και τους προστατεύει με νύχια και με δόντια την ίδια στιγμή που παρουσιάζει

την αρπαγή του δημόσιου πλούτου ως «επιχειρηματικότητα». Ιδιωτικοποιούν και ξεπουλούν οτιδήποτε δημόσιο (υγεία, παιδεία, ασφάλιση, ΔΕΗ, ΟΤΕ), αφήνοντας τους πιο φτωχούς στη μοίρα τους, με μόνο τους στόχο, το κέρδος. Στις ίδιες κατευθύνσεις κινείται και ο υπόλοιπος μνημονιακός θίασος (ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ κ.ά.).

Στην εκπαίδευση, οι επιθέσεις συνεχώς αυξάνονται με στόχο την πλήρη διάλυση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας. Ο εκτρωματικός νόμος Κεραμέως προσαρμόζει την εκπαίδευση στην διαλυμένη ελληνική οικονομία. Οι διαγωνισμοί PISA σε δημοτικό και γυμνάσιο, οι αξιολογήσεις των σχολείων και των καθηγητών μας, η τράπεζα θεμάτων και η ΕΒΕ που από την εφαρμογή της έχει στερήσει σε δεκάδες χιλιάδες μαθητές την είσοδό τους σε κάποια σχολή είναι όλα μέτρα για να οξυνθεί ο ταξικός αποκλεισμός στα σχολεία. Πλέον το μέτρο της αξίας μας σύμφωνα με τα πρότυπα του Μητσοτάκη θα είναι το πόσα χρήματα έχουμε. Τα λεφτά των γονιών μας θα πηγαίνουν σε φροντιστήρια από το Δημοτικό μέχρι την Γ' Λυκείου. Αν μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε όλες αυτές τις ταξικές πολιτικές και περάσουμε σε μια σχολή, μας περιμένει ένας νέος κυκεώνας διδασκτρων, διάλυσης πτυχίων και καταστολής.

Δεν θα δεχτούμε αυτή την κατάσταση, ούτε θα τους αφήσουμε να καταστρέψουν το μέλλον μας. Μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί ενωμένοι μπορούμε να νικήσουμε με μαζικούς μαχητικούς αγώνες ενάντια στην άθλια, νεοφιλελεύθερη πολιτική αυτής και κάθε άλλης μνημονιακής κυβέρνησης και στο σάπιο καπιταλιστικό σύστημα που τις συντηρεί. Παλεύουμε για μια κοινωνία που να εξυπηρετεί τις ανάγκες μας και να μην μας θυσιάζει για τα κέρδη των πλουσίων, μια κοινωνία στην οποία δεν θα κινδυνεύει η ζωή μας σε καθημερινή βάση, μια κοινωνία Σοσιαλιστική.

ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΛΑΘΟΣ, ΟΥΤΕ ΚΑΚΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΤΕΙ ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ

Ο ελληνικός λαός έγινε μάρτυρας στο έγκλημα της πολύνεκρης σύγκρουσης των τρένων στα Τέμπη, με σχεδόν 60 νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και αγνοούμενους. Η άθλια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρήσε αρχικά να «φορτώσει» την κρατική δολοφονία στον σταθμάρχη, μιλώντας για ανθρώπινο λάθος, ενώ παράλληλα πλάσαραν ύπουλα το μίσος τους για τον συνδικαλισμό, ρίχνοντας ευθύνες και στους συνδικαλιστές. Όταν αυτά τα αφηγήματα κατέρρευσαν, η κυβέρνηση έβαλε τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κ. Καραμανλή, να παραιτηθεί, ελπίζοντας ότι η κατάσταση θα εκτονωνόταν και ταυτόχρονα επιχειρήσε την διάχυση ευθυνών ώστε να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από τις εγκληματικές ευθύνες της, ξεκίνησε να μιλάει για χρόνιες παθογένειες του δημοσίου, δηλώνοντας ότι «Φταίμε όλοι», πέρα από τον Μητσοτάκη που δεν γνώριζε τίποτα!

Το έγκλημα αυτό βέβαια, δεν οφείλεται σε κανένα ανθρώπινο λάθος. Ξεκάθαρα οι ευθύνες βαραίνουν όλες τις κυβερνήσεις που εφάρμοσαν μνημόνια και την νεοφιλελεύθερη πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων. Η κρατική αυτή δολοφονία ήταν προδιαγεγραμμένη. Οι αποκαλύψεις των εργαζόμενων για τις συνθήκες που επικρατούν σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, αλλά και οι συχνές εκτροχιάσεις τρένων, τα φλεγόμενα αστικά λεωφορεία είναι ενδεικτικά στοιχεία της κατάστασης. Οι συνδικαλιστές του ΟΣΕ προειδοποιούσαν εδώ και χρόνια, για τα μέτρα ασφάλειας που δεν υπήρχαν στους σιδηροδρόμους με την τελευταία τους ανακοίνωση μόλις λίγες εβδομάδες πριν την σύγκρουση να αναφέρει χαρακτηριστικά «Δεν θα περιμένουμε το δυστύχημα που έρχεται, για να τους δούμε να χύνουν κροκοδείλια δάκρυα, κάνοντας διαπιστώσεις». Παρ' όλα

αυτά το αντί της εταιρίας και του υπουργείου δεν φάνηκε να ιδρώνει. Οι απεργίες των σιδηροδρομικών οι οποίοι διεκδικούσαν μέτρα ασφάλειας στα τρένα για τους ίδιους αλλά και τους επιβάτες κρίνονταν παράνομες και καταχρηστικές από την κυβέρνηση.

Όσον αφορά το ξεπούλημα του ΟΣΕ συγκεκριμένα, η «σφαγή» του ήρθε μετά από μια πορεία χρόνων αρχικά «απελευθέρωσης» και έπειτα ιδιωτικοποίησης του σιδηροδρόμου στην Ελλάδα με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη από τα πρώτα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων ο τότε ενιαίος ΤΡΑΙΝΟΣΕ αφέθηκε, αρχικά, να σαπίσει πλήρως υποχρηματοδοτούμενος, συνέχισε να «σπάει» σε κομμάτια και να διαλύεται. Το 2017, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ξεπούλησε σε μια ιταλική εταιρεία την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για 45 εκ. ευρώ – ενώ η αξία της αποτιμούνταν τουλάχιστον 300 εκ.! Το συνολικό χρέος του ΟΣΕ, συνολικού ύψους 14,3 δισ. ευρώ, φορτώθηκε στο δημόσιο και το κράτος δεσμεύτηκε σε ετήσια επιδότηση 50 εκ. ευρώ της ιδιωτικής εταιρίας! Τα έσοδα φυσικά από τους σιδηροδρόμους πηγαίνουν στην ιταλική εταιρεία, η οποία κοιτάει μόνο την δραστική αύξηση των κερδών της, με αποτέλεσμα την τεράστια αύξηση των τιμών των εισιτηρίων, την πτώση της ποιότητας των μετακινήσεων και την υποβάθμιση του σιδηροδρόμου.

Όλα τα μνημονιακά χρόνια βλέπουμε την δημόσια περιουσία να ξεπουλιέται σε ιδιώτες- αρπακτικά των οποίων μοναδικό μέλημα είναι να αυξάνουν τα κέρδη τους. Ολόκληρη η ελληνική κοινωνία είναι οργισμένη και στέκεται ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις. Αυτό φάνηκε στις απεργίες και στις διαδηλώσεις που συμμετείχαν συνολικά σε τουλάχιστον 1 διαδήλωση σε όλη την Ελλάδα, πάνω από 2,5 εκατομμύρια εργαζομένων και νεολαίας.

Παρόλα αυτά η κυβέρνηση συνεχίζει ακάθεκτη την πολιτική του ξεπουλήματος των δημόσιων αγαθών. Λίγες μέρες μετά την σύγκρουση στα Τέμπη, η ΝΔ νομοθέτησε για την ιδιωτικοποίηση του νερού (!) ενώ αυτή έχει κριθεί αντισυνταγματική από το ΣτΕ (Συμβούλιο της Επικρατείας). Τα πολλαπλά νομοσχέδια για την παιδεία, την υγεία στοχεύουν στην ιδιωτικοποίησή τους, στην μετατροπή τους από αγαθά σε εμπορεύματα στα οποία θα έχουν πρόσβαση μόνο όσοι μπορούν να τα πληρώσουν. Οι συνέπειες της νεοφιλελεύθερης πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων είναι πλέον φανερές.

Οι μαθητές πρέπει να οργανώσουμε τον αγώνα μας. Από κοινού με εργαζόμενους και φοιτητές, να συγκεντρώσουμε τον αγώνα μας για την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων (εταιρίας, κυβέρνησης ΝΔ και των υπόλοιπων μνημονιακών κυβερνήσεων), για να ρίξουμε την κυβέρνηση των δολοφόνων και να δέσουμε τα χέρια κάθε επόμενης κυβέρνησης, που θα προσπαθήσει να εφαρμόσει τις ίδιες αντιλαϊκές πολιτικές! Να απαιτήσουμε την εθνικοποίηση των σιδηροδρόμων κάτω από εργατικό έλεγχο. Δηλαδή οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να διευθύνουν τα τρένα καθώς γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τις πραγματικές ανάγκες της δομής και να μπλοκάρουν κάθε σχέδιο των καπιταλιστών που επιχειρεί να βάλει τα κέρδη τους πάνω από τις ζωές μας!

■ Αλεξία

ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ ΟΝΕΙΡΕΥΟΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΜΑΣ



Η επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο για μαθητές και εκπαιδευτικούς, λόγω των οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα σχολεία. Οι υποδομές βρίσκονται σε άθλια κατάσταση, με την κυβέρνηση Μητσοτάκη να μην παίρνει κανένα απολύτως μέτρο συντήρησής τους. Οι εικόνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας θυμίζουν μεσαιώνα: ετοιμόρροπα κτίρια, πεσμένοι σοβάδες, συντρίμια εντός των τάξεων, συνεχείς βλάβες καθιστούν την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας δύσκολη ως αδύνατη. Αυτά τα φαινόμενα, σε συνδυασμό με τον βαρύ χειμώνα, έχουν φέρει τα σχολεία σε απελπιστική κατάσταση, με πολλά από αυτά να κλείνουν για αρκετό χρονικό διάστημα (π.χ. πλημμύρες).

Η τραγωδία δεν έχει τελειωμό. Πέρα από τα κτιριακά προβλήματα, οι σχολικές μονάδες έχουν να αντιμετωπίσουν το τεράστιο ζήτημα της ακρίβειας του ρεύματος. Οι υπέρογκοι λογαριασμοί έχουν χτυπήσει την πόρτα των σχολικών μονάδων, τα οποία λόγω της πενιχρής χρηματοδότησης αδυνατούν να πληρώσουν. Πολλά από αυτά μένουν χωρίς θέρμανση μέσα στην παγωνιά και άλλα «βυθίζονται στο σκοτάδι», αφού τους κόβουν το ρεύμα, ακόμα και εν ώρα μαθήματος. Πολλά σχολεία φτάνουν στο σημείο να κλείσουν, αφού δεν μπορούν να καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα. Αυτό μαρτυράνε οι διάφορες απειλές για εξώσεις σε σχολεία της Αθήνας (βλ. Ν. Σμύρνη) που αφήνουν στον αέρα εκατοντάδες παιδιά ανάμεσα τους και μαθητές νηπιαγωγείου! Μέσα σε αυτήν την τραγική κατάσταση το Υπουργείο Παιδείας συνεχίζει και δείχνει απόλυτη αδιαφορία.

Η κυβέρνηση των α(χ)ρίστων μας έχει κάνει σαφές πως η δημόσια εκ-

παίδευση είναι ένα περιττό κόστος. Η άθλια κατάσταση που επικρατεί είναι αποτέλεσμα της χαμηλής χρηματοδότησης που λαμβάνουν τα σχολεία επί σειρά ετών από τις μνημονιακές κυβερνήσεις (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ). Είναι πάγια τακτική όλων των νεοφιλελεύθερων κανιβαλων να υποβαθμίζουν τις δημόσιες δομές αναγκαίες για εμάς και στην συνέχεια να τις ιδιωτικοποιούν έναντι πινακίου φακής. Χαρίζουν λεφτά, προερχόμενα από τους φόρους των γονέων μας, στους ιδιώτες φίλους τους, στην αστυνομία και σε πολεμικούς εξοπλισμούς για το ΝΑΤΟ.

Ειδικά στο κομμάτι της εκπαίδευσης έχουν σχεδιάσει να δημιουργήσουν σχολεία για λίγους και πλούσιους. Τα τελευταία δύο χρόνια, που εφαρμόστηκε στα σχολεία ο νόμος Κεραμέως, είδαμε και βιώσαμε τις ολέθριες συνέπειές του, ειδικά με τον κόφτη της ΕΒΕ, που άφησε δεκάδες χιλιάδες μαθητές εκτός πανεπιστημίων. Ένα μεγάλο μέρος των μαθητών οδηγείται στον Γολγοθά της ανειδίκευτης εργασίας ή καταλήγει σε υποβαθμισμένες δομές, όπως τα ΔΙΕΚ όπου εκεί σπρώχνονται σε απλήρωτες πρακτικές, χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα και ασφάλιση. Η Τράπεζα Θεμάτων έρχεται να ολοκληρώσει την μετατροπή του Λυκείου σε εξεταστικό κέντρο – κάτεργο, αποκλείοντας τους φτωχότερους μαθητές αυτομάτως από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, το υπουργείο παιδείας ετοιμάζεται για την εφαρμογή του ελληνικού διαγωνισμού PISA στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού και του γυμνασίου, με βάση τις οποίες θα αξιολογούνται τα σχολεία ανάλογα με τις επιδόσεις των μαθητών, οι οποίες και θα καθορίζουν εν τέλει το αν θα δεχθούν οποιαδήποτε χρηματοδότηση. Το σχολείο έτσι όπως το ξέραμε θα αλλάξει ριζικά. Η όποια ουσιαστική μόρφωση και εκπαίδευση

των παιδιών πετιέται από το παράθυρο και αντικαθίσταται με το κυνήγι των βαθμών, της αριστείας και των εξετάσεων. Ο χαρακτήρας του ενιαίου σχολείου διαλύεται μπροστά στην ατονόμηση των σχολικών μονάδων και τον διαχωρισμό τους σε σχολεία δύο ή περισσότερων ταχυτήτων.

Πακέτο έρχονται και οι αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών, ένα μέσο εκβιασμού και τιμωρίας για όσους καθηγητές πάνε κόντρα στο γκρέμισμα της εκπαίδευσης, απεργούν και συνδικαλιζονται. Σαν να μην έφταναν αυτά, η Κεραμέως εισάγει την νέα πλατφόρμα e-parents, μέσω της οποίας οι γονείς θα ενημερώνονται άμεσα για τον κάθε βαθμό, την κάθε απουσία και την κάθε «ανυπακοή» μαθητή. Όλες αυτές οι άθλιες συνθήκες στα σχολεία δεν εμποδίζουν μόνο να υλοποιηθεί το μάθημα σε φυσιολογικό επίπεδο, αλλά ακόμα έχουν αποβεί μοιραία και για την ίδια την ζωή των μαθητών. Αυτό αποδείχτηκε με τον χειρότερο τρόπο στις Σέρρες όπου ένας 12χρονος μαθητής βρήκε άδικο θάνατο από έκρηξη λέβητα πετρελαίου. Αυτό το τραγικό περιστατικό δεν είναι τυχαίο, αλλά συνέπεια της έλλειψης συντήρησης του σχολείου.

Είναι σαφές πως η κοινωνία θα αντιδράσει ενάντια σε όλες αυτές τις επιθέσεις. Για αυτό έχουν επιστρατευμένη την συμμορία της ΕΛΑΣ, ώστε να κόβουν όποιο κεφάλι σηκώνεται απέναντι σε αυτήν την σήψη. Έτσι μόνο μπορούν να αποδώσουν την δική τους «δικαιοσύνη»: παιδοβιαστές εκτός φυλακής επειδή είναι φίλοι της κυβέρνησης και δολοφονίες φτωχών παιδιών επειδή «έκλεψαν» 20 ευρώ βενζίνη!

Να μην τους αφήνουμε άλλο να παίζουν με τις ζωές και το μέλλον μας! Καθηγητές, μαθητές και φοιτητές ενωμένοι να παλέψουμε για να προστατέψουμε την δημόσια δωρεάν παιδεία και την αξιοπρέπεια μας. Με καταλήψεις, διαδηλώσεις να οργανώσουμε την απεπιθέση μας ενάντια στην νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση Μητσοτάκη και όλους τους μνημονιακούς που μας επιβάλλουν μια ζωή μέσα στην φτώχεια και την ανέχεια.

- Δημήτρης
- Ελένη

Η ΑΠΕΙΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΕΝΟΣ Γ' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ



Η περίοδος που ζούμε είναι πάρα πολύ επικίνδυνη για όλη την ανθρωπότητα και ιδιαίτερα για την νεολαία με τις απανωτές επιθέσεις που δέχεται σε όλα τα επίπεδα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται και έχει κλείσει έναν χρόνο πλέον. Ένας χρόνος που έχει δείξει τους τεράστιους κινδύνους για την ανθρωπότητα από την κλιμάκωση και γενίκευση του πολέμου, που συμπεριλαμβάνει και τον κίνδυνο των πυρηνικών όπλων. Ενώ μια συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός φαίνεται τρομερά δύσκολη, καθώς οι δυτικοί ιμπεριαλιστές και ιδιαίτερα οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να συνεχιστεί ο πόλεμος ελπίζοντας να γονατίσει η Ρωσία και στην συνέχεια ο κύριος εχθρός τους η Κίνα.

Από την αρχή του πολέμου, ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και ΕΕ ενισχύουν σημαντικά την Ουκρανία, με δεκάδες δισεκατομμύρια, σε όπλα, ολοένα πιο βαριά και σύγχρονα. Μέχρι και τώρα δεν σταματάει η ενίσχυση αυτή, ο Μπαιντεν έχει στείλει τεράστια πακέτα οικονομικής βοήθειας αλλά και έχει εξοπλίσει με πυραύλους και τανκς, το ίδιο κάνουν και ευρωπαίοι, ενισχύοντας σημαντικά το καθεστώς Ζελένσκι. Σε όλα αυτά η δικιά μας κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν μένει αμέτοχη, έχει στηρίξει περισσότερο από όλους το φασιστικό καθεστώς Ζελένσκι, μέχρι φτάνοντας στο σημείο να προβάλλει τα τάγματα Αζοφ στην Βουλή. Αναφέρει σε κάθε ευκαιρία που βρίσκεται ότι «είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία», στέλνοντας διαρκώς στρατιωτικό υλικό στον Ζελένσκι, δίνοντας πλήρη ελευθερία σε ΗΠΑ-ΝΑΤΟ να χρησιμοποιούν τη χώρα ως ορμητήριο (βάσεις,

λιμάνια, αποθήκευση πυρηνικών όπλων κ.λπ.), καμαρώνοντας για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Αλεξανδρούπολης. Αγοράζει διαρκώς νέους στρατιωτικούς εξοπλισμούς την ίδια στιγμή που οι εργαζόμενοι, η νεολαία και τα φτωχά λαϊκά στρώματα στενάζουν υπό το βάρος της φτώχειας και της ακρίβειας. Την ίδια στιγμή που γινόμαστε μάρτυρες της συνεχόμενης επίθεσης που δεχόμαστε στα δικαιώματά μας, στην επίθεση στην εκπαίδευση και στις σπουδές μας, που αντί να έχουμε θέρμανση και προσωπικό στα σχολεία μας η κυβέρνηση στέλνει πύραυλους και τανκς για να βοηθήσει σε έναν πόλεμο που δεν έχουμε κανέναν λόγο να στηρίζουμε.

Η επικίνδυνη κυβέρνηση Μητσοτάκη, μας φέρνει όλο και πιο κοντά στην απειλή του πολέμου. Το τελευταίο διάστημα ο αντιδραστικός ανταγωνισμός των αστικών τάξεων σε Ελλάδα και Τουρκία οξύνεται επικίνδυνα και οι δύο κυβερνήσεις συνεχίζουν τις προκλήσεις. Η τουρκική αστική τάξη διεκδικεί αναβαθμισμένο ρόλο, ξεδιπλώνοντας επικίνδυνες βλέψεις. Όμως και η ελληνική αστική τάξη, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να αντιμετωπίσει την υποβάθμισή της, παίζοντας τον ρόλο του πιο «δεδομένου» και «πρόθυμου» συμμάχου των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ, προβαίνει σε όλο και πιο τυχодиωκτικές κινήσεις που μας βάζουν σε άμεσο κίνδυνο. Όλη αυτή η κατάσταση με τον πόλεμο είναι σίγουρο, παρά το αδιέξοδο που υπάρχει, ότι θα συνεχιστεί ακόμα και αν κάπως τελειώσει η σύγκρουση στην Ουκρανία. Ο πόλεμος στην Ουκρανία αποτελεί μόνο την αρχή στην απευθείας σύγκρουση των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ με Ρωσία-Κίνα.

Καθώς οι επιθετικοί σχεδιασμοί των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ επεκτείνονται παγκόσμια, ανοίγοντας επικίνδυνα μέτωπα όπως σε Βαλτική, Ταϊβάν, Ειρηνικό, Καύκασο και σε πολλά ακόμα μέτωπα σε όλο τον κόσμο. Επικίνδυνες διαστάσεις έχει πάρει και στα γειτονικά Βαλκάνια που είναι ένα από τα σημεία που θα μπορούσαν να συγκρουστούν το επόμενο διάστημα οι Ιμπεριαλιστές.

Η κατάσταση όπως φαίνεται είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για όλη την ανθρωπότητα, είμαστε στα πρόθυρα ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου, που οι απειλές και από τις δύο πλευρές για πυρηνικά είναι στο τραπέζι, φέρνουν πιο κοντά τον κίνδυνο ενός ολοκαυτώματος! Μαθητές και νεολαία πρέπει να δηλώσουμε αποφασιστικά την άρνηση μας σε οποιοδήποτε πόλεμο, ότι δεν πολεμάμε, ούτε θυσιάζομαστε για τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης και των δυτικών ιμπεριαλιστών! Πρέπει άμεσα να χτίσουμε ένα αντιπολεμικό, διεθνιστικό κίνημα ενάντια στους ιμπεριαλιστές ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, στην φτώχεια, στις αντιδραστικές αστικές τάξεις κι απ' τις δύο πλευρές του Αιγαίου. Να ανατρέψουμε την διεφθαρμένη, ακραία ταξική κυβέρνηση Μητσοτάκη, μπλοκάροντας κάθε συμμετοχή στους πολέμους, αποτρέποντας κάθε τυχодиωκτισμό μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας. Να παλέψουμε για μια άλλη κοινωνία, μια κοινωνία, που θα προτάσσει την αλληλεγγύη έναντι του κανιβαλισμού, τις ανάγκες μας αντί τα κέρδη των λίγων, μια κοινωνία δίκαιη.

■ Αχιλλέας

Αγώνες στον κόσμο

Μετά την οικονομική κρίση του 2020, οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο μιλούσαν για μία θεαματική ανάπτυξη, την βελτίωση του επιπέδου ζωής κ.ά. Προφανώς, η πραγματικότητα τους διέψευσε, καθώς τα δεινά πολλαπλασιάστηκαν για νέους, εργαζομένους και φτωχά λαϊκά στρώματα. Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία γιγάντωσε τα προβλήματα και τους κινδύνους για την ανθρωπότητα. Η ακρίβεια καλπάζει, οι συνθήκες ζωής χειροτερεύουν διαρκώς, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη βιώνουν την εξαθλίωση, την πείνα και την φτώχεια. Απεναντίας δισεκατομμύρια ευρώ δίνονται απλόχερα σε κάθε είδους κερδοσκόπο και μεγαλοεπιχειρηματία, σε εξοπλιστικά και τράπεζες. Αυτή η κατάσταση, βέβαια, έχει προκαλέσει την συσσωρευμένη αγανάκτηση και οργή των φτωχών λαϊκών στρωμάτων που σε διάφορες περιοχές του πλανήτη εκδηλώνεται με αγώνες και εξεγέρσεις.

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Από το καλοκαίρι του 2022, η Μ. Βρετανία έχει ταρακουνηθεί από μία σειρά απεργιακών αγώνων και κινητοποιήσεων ενάντια στο μη βιώσιμο κόστος διαβίωσης και στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές των αστικών επιτελείων. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο καθώς η ακρίβεια έχει φτάσει σε υψηλό 40 ετών και εκατομμύρια νοικοκυριά αγωνιούν να τα βγάλουν πέρα. Αντίθετη πορεία είχαν οι μισθοί, με αποτέλεσμα τα φτωχότερα στρώματα της κοινωνίας να έχουν αδυναμία κάλυψης των βασικών αναγκών τους. Η επίθεση της κυβέρνησης ολοκληρώνεται από την προώθηση της κατάργησης του απεργιακού δικαιώματος. Οι εργαζόμενοι, όμως, δεν φαίνονται διατεθειμένοι να σταματήσουν τους αγώνες τους. Πρώτοι από όλους έσπασαν την σιωπή οι σιδηροδρομικοί, που ξεκίνησαν συνεχείς απεργίες απαιτώντας αυξήσεις στους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Αντίστοιχους αγώνες ξεκίνησαν λίγο αργότερα και οι νοσηλευτές του αντίστοιχου Βρετανικού ΕΣΥ (NHS), καθώς ένα πολύ μεγάλο τμήμα νοσηλευτών αναγκάστηκε να παραιτη-

θει λόγω της πανδημίας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 47.000 κενές θέσεις εργασίας. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας συνεχίζουν να δίνουν κάποιους από τους μεγαλύτερους αγώνες στην ιστορία του κλάδου, πλάι στους εργαζόμενους των ΜΜΜ και των ταχυδρομείων με αποτέλεσμα το 2022 να υπήρξε η χρονιά με τις περισσότερες απεργίες στην Μ. Βρετανία για εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια.

ΓΑΛΛΙΑ

Στην Γαλλία, ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2022, μαζικοί αγώνες έχουν ξεκινήσει από νεολαία, εργαζόμενους και συνταξιούχους, ενάντια στην ακρίβεια, την καταβαράθρωση του βιοτικού επιπέδου και τις επιθέσεις της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης Μακρόν. Οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων είχαν ξεκινήσει από τους κλάδους της βιομηχανίας, του εμπορίου και των μεταφορών και επεκτάθηκαν σε πολλούς ακόμη. Οι μεγαλειώδεις αυτοί αγώνες κλιμακώθηκαν μέχρι και σε απεργίες εβδομάδων με την συμμετοχή των εργαζομένων να φτάνει πάνω από 1.100.000. Οι αγώνες αυτοί αποτέλεσαν μόνο τον προάγγελο των ακόμη μαζικότερων κινητοποιήσεων του 2023. Με αφορμή μία συνταξιοδοτική αντιμεταρρύθμιση της κυβέρνησης Μακρόν, που αυξάνει το όριο συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη, η γαλλική κοινωνία ακολουθεί τον δρόμο της εξέγερσης. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 6 γενικές απεργίες, με πρώτο αποκορύφωμα την 8/3, όπου ο αγώνας για τα δικαιώματα των γυναικών συνδέθηκε με τον αγώνα ενάντια στο εκτρωματικό νομοσχέδιο και οι διαδηλωτές σε όλη την χώρα έφτασαν τα 1.300.000. Η κυβέρνηση Μακρόν, αδυνατώντας να περάσει το νομοσχέδιο στο κοινοβούλιο, επικαλέστηκε το άρθρο 49.3 του Γαλλικού Συντάγματος που της επιτρέπει να υιοθετήσει ένα νόμο δίχως την πλειοψηφία της βουλής. Για να το κάνει αυτό επικαλέστηκε «πολύ μεγάλους οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους», επί της ουσίας προσπάθησε να εκβιάσει την Γαλλική κοινωνία θέτοντας το ψευτο-δίλημμα «μεταρρύθμιση ή χρεωκοπία». Το αποτέλεσμα ήταν οι μαζικές αυθόρμητες κινητοποιήσεις σε

όλη την χώρα το ίδιο απόγευμα, ενώ οι αγώνες συνεχίστηκαν και κλιμακώθηκαν τις επόμενες ημέρες, με εκατομμύρια διαδηλωτές να κατακλύζουν τους δρόμους της Γαλλίας, ιδίως κατά τη γενική απεργία της 23/3. Η απάντηση της κυβέρνησης Μακρόν δεν ήταν άλλη από την ακραία καταστολή, χιλιάδες συλλήψεις και την απαγόρευση των διαδηλώσεων στα κέντρα των μεγαλύτερων πόλεων. Μία πολιτική που μονάχα φούντωσε την οργή και τους αγώνες του Γαλλικού λαού ενάντια στην αντιδημοκρατική αναδίπλωση της κυβέρνησης και στην διαρκή καταπάτηση των δικαιωμάτων του.

Παρόμοιες κινητοποιήσεις και εξεγέρσεις ξεσπούν σε όλες τις γωνίες του πλανήτη. Στη χώρα μας, σε Γερμανία και Πορτογαλία, στο Ισραήλ και στην υπόλοιπη Μέση Ανατολή, στη Λατινική Αμερική, στην Ασία, οι λαοί σηκώνουν κεφάλι ενάντια στην φτώχεια, την εξαθλίωση και τον θάνατο που σπέρνει η κρίση και η παρακμή του καπιταλιστικού συστήματος. Οι αγώνες και οι εξεγέρσεις αυτές δεν περιορίζονται να έχουν μόνο έναν αντικυβερνητικό χαρακτήρα. Αποτυπώνουν την απόρριψη και εναντίωση των λαών στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμόζονται. Τον ίδιο δρόμο να ακολουθήσουμε και εμείς. Οι αγώνες ενάντια στην κρατική δολοφονία των Τεμπών, δεν πρέπει να κλείσουν. Με την ορμή των διεθνών αγώνων, να εξεγερθούμε απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που δολοφονούν.

■ Έλλη



Άνθρωποι που άλλαξαν τον κόσμο**80 χρόνια από την εκτέλεση του Παντελή Πουλιόπουλου**

Τον ερχόμενο Ιούνιο συμπληρώνονται 80 χρόνια από την εκτέλεση της μεγαλύτερης φυσιογνωμίας του επαναστατικού κινήματος της Ελλάδας του Παντελή Πουλιόπουλου, που σε όλη του τη ζωή μέχρι και την εκτέλεσή του από τα ιταλικά φασιστικά στρατεύματα, αγωνίστηκε για τα συμφέροντα των εργαζομένων και όλων των καταπιεσμένων της χώρας μας και για την παγκόσμια σοσιαλιστική επανάσταση.

Ο Πουλιόπουλος γεννήθηκε στη Θήβα στις 10 Μαρτίου 1900. Το 1919 γράφτηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και τον ίδιο χρόνο έγινε μέλος του νεοϊδρυθέντος Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος της Ελλάδος (ΣΕΚΕ). Τον επόμενο χρόνο στρατεύτηκε και στάλθηκε στο μικρασιατικό μέτωπο, όπου θα αναπτύξει αντιπολεμική δράση, οργανώνοντας κομμουνιστικούς πυρήνες και εκδίδοντας την αντιπολεμική εφημερίδα Κόκκινος Φρουρός. Θα συνδεθεί με τις μπολσεβίκικες ιδέες της κομμουνιστικής αριστερής πτέρυγας του ΣΕΚΕ και θα ενστερνιστεί τον επαναστατικό μαρξισμό. Αργότερα θα συλληφθεί, θα σταλεί στο στρατοδικείο με την κατηγορία της «εσχάτης προδοσίας» και θα φυλακιστεί. Σώθηκε από την εκτέλεση μόνο με την κατάρρευση του μετώπου το 1922, που επέτρεψε την απόδρασή του.

Όταν θα επιστρέψει στην Αθήνα, θα δημιουργήσει την Ένωση Παλαιών Πολεμιστών και Θυμάτων Στρατού (ΠΠΘΣ), που δίκαια μπορεί να θεωρηθεί ως το πρώτο μαζικό αντιπολεμικό κίνημα στην Ελλάδα. Για τις ανάγκες της Ένωσης συνέγραψε με άλλους επαναστάτες, με το ψευδώνυμο Ορφανός, το περίφημο μανιφέστο Πόλεμος κατά του Πολέμου.

Το 1924 θα γίνει ο πρώτος γενικός γραμματέας του ΚΚΕ σε ηλικία μόλις 24 ετών! Το 1925 θα δικαστεί για εσχάτη προδοσία εξαιτίας του συνθήματος υπέρ της Βαλκανικής Κομμουνιστικής Ομοσπονδίας με αποτέλεσμα να κινδυνεύει με θανατική καταδίκη. Στη δίκη, με έναν φλογερό και μνημειώδη λόγο, θα υπερασπίσει τον διεθνισμό, τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων, της αυτοδιάθεσης των λαών. Μετά την

αθώωσή του, θα εξοριστεί μαζί με άλλους αγωνιστές στη Φολέγανδρο, όπου θα μείνει μέχρι την απελευθέρωσή του, το 1926. Κατά τα έτη 1926-1927 συγκρότησε την Αριστερή Αντιπολίτευση του ΚΚΕ, εντοπίζοντας τις αιτίες της κρίσης του ΚΚΕ και προτείνοντας λύσεις για την αντιμετώπισή τους. Η επικράτηση του σταλινισμού στο ΚΚΕ οδήγησε στη διαγραφή του τον Σεπτέμβρη του 1927, ενώ 2 μήνες μετά ο Πουλιόπουλος έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στη συγκρότηση της ελληνικής Ενωμένης Αριστερής Αντιπολίτευσης, μέσω της έκδοσης του περιοδικού Σπάρτακος. Το 1934 ίδρυσε μαζί με τον Μιχάλη Ράπτη (Μισέλ Πάμπλο) την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας (ΟΚΔΕ).

Τον Αύγουστο του 1938, επί δικτατορίας Μεταξά συνελήφθη (ήταν επικηρυγμένος με το υψηλότερο ποσό απ' όλους τους καταζητούμενους). Ύστερα από αρκετούς μήνες φυλακής στην Αίγινα, στάλθηκε στις φυλακές της Ακροναυπλίας. Εκεί οι τροτσικιστές αντιμετώπιζαν εκτός από τους δεσμοφύλακες και τις συκοφαντίες και επιθέσεις των σταλινικών. Κατόρθωσαν όμως να διατηρήσουν τη λειτουργία τους και να διεξάγουν μια μεγάλη συζήτηση γύρω από τη φύση της δικτατορίας, του πολέμου, της ΕΣΣΔ, τα καθήκοντα των επαναστατών, που διασώθηκε στα Τετράδια της Ακροναυπλίας και όπου ο Πουλιόπουλος είχε την κεντρική και καταλυτική συμβολή. Η δικτατορία του Μεταξά παρέδωσε τους πολιτικούς κρατούμενους στους Ναζί - αλλά μπόρεσε να το κάνει μόνο αφού οι σταλινικοί, σε μια από τις πιο μελανές σελίδες της ιστορίας τους, απέτρεψαν την πρόταση του Πουλιόπουλου, εκ μέρους των τροτσικιστών, στην ομάδα συμβίωσης, για μαζική απόδραση, που η επιτυχία της ήταν βέβαιη, καθώς η φυλακή (όπως όλος ο μηχανισμός της δικτατορίας) είχε ξεχαρβαλωθεί με την κατάρρευση του μετώπου και την εισβολή των φασιστικών και ναζιστικών στρατευμάτων.

Στις 6 Ιουνίου 1943, μαζί με άλλους 105 φυλακισμένους, εκτελέστηκε από τις ιταλικές κατοχικές δυνάμεις στο Νεζερό, σε αντίποινα για την ανατίναξη

αμαξοστοιχίας στο Κούρνοβο από τον ΕΛΑΣ. Για τελευταία φορά, μπροστά στον θάνατο, ο Πουλιόπουλος υπερασπίζει τη σημαία του προλεταριακού διεθνισμού. Μιλάει στους ιταλούς φαντάρους του αποσπάσματος στη μητρική τους γλώσσα για τον πόλεμο, τον φασισμό, για το ταξικό καθήκον των προλετάρων σε φασιστικές και «δημοκρατικές» χώρες να μετατρέψουν τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο σε κοινωνική επανάσταση, για τη συναδέλφωση όλων των εμπόλεμων λαών στις Ενωμένες Σοσιαλιστικές Πολιτείες της Ευρώπης, αλλά και όλου του κόσμου. Τα λόγια του συγκινούν τους άνδρες του αποσπάσματος, που αρνούνται να τον εκτελέσουν, με τον επικεφαλής φασίστα αξιωματικό να αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει τελικά την εκτέλεση!

Ο μεγάλος αυτός επαναστάτης για χρόνια ολόκληρα θα δυσφημιστεί και θα λαιδορρηθεί από τους σταλινικούς του ΚΚΕ σαν χαφιάς, προδότης, φασίστας! Φυσικά αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι, καθώς ήταν αυτός που προέβλεψε και προσπάθησε να εμποδίσει τον εκφυλισμό και τις προδοσίες του ΚΚΕ. 80 χρόνια μετά από τον θάνατο του και υπό την απειλή ενός νέου γενικευμένου πολέμου παλεύουμε για να επικρατήσουν οι ιδέες για τις οποίες αγωνίστηκε και θυσιάστηκε εκείνος.

■ Έλλη



ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ

Η τραγωδία στα Τέμπη αποτέλεσε την σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Μία τραγωδία που δεν άφησε ανεπηρέαστο κανένα κομμάτι της κοινωνίας μας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βγήκε στα ξεπουλημένα κανάλια να εκφράσει τη «λύπη» της για το συμβάν ρίχνοντας τις ευθύνες στον σταθμάρχη, μιλώντας για ένα «τραγικό ανθρώπινο λάθος». Αλλά κανένας δεν πείστηκε από τα κροκοδείλια δάκρυα τους στις τηλεοράσεις. Όλος ο κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους να υπερασπιστεί τα δικαιώματα που με αιματηρούς αγώνες έχουμε κατακτήσει εδώ και χρόνια.

Ήδη από την επόμενη της σύγκρουσης των τρένων στα Τέμπη καλέστηκαν κινητοποιήσεις στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, οι οποίες ήταν αρκετά μαζικές και απέκτησαν καθημερινό χαρακτήρα. Υπό το βάρος των μαζικών πορειών η ΑΔΕΔΥ αναγκάστηκε να καλέσει απεργία στις 8/3 η οποία ήταν και από τις μαζικότερες των τελευταίων χρόνων. Σχεδόν 500.000 κόσμος συμμετείχε στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη την χώρα! Εκατοντάδες χιλιάδες απεργοί, φοιτητές και μαθητές «πλημμύρισαν» τους δρόμους και τις πλατείες σε περισσότερες από 80 πόλεις. Μόλις μια εβδομάδα μετά, στις 16/3, προκηρύχθηκε νέα Γενική Απεργία, η οποία ήταν επίσης μαζική!

Έντονη ήταν και η αντίδραση των μαθητών για το έγκλημα στα Τέμπη. Καταλήψεις σε εκατοντάδες σχολεία ολόκληρης της χώρας, με τους μαθητές να στηρίζουν τις 24ωρες απεργίες στις 8 και στις 16 Μαρτίου, έδειξαν την οργή της νεολαίας απέναντι στις δολοφονικές κυβερνήσεις που μας σκοτώνουν για τα κέρδη τους. Κλειστά σχολεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Πάτρα, Λάρισα αλλά και σε δεκάδες άλλες μικρές πόλεις, μέχρι και σε νησιά και χωριά. Οι μαθητές κατέβηκαν μαζικά στις κινητοποιήσεις,

με οργανωμένα μπλοκ των σχολείων τους και φώναξαν ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, ενάντια στις πολιτικές που υπηρετούν τα κέρδη και δολοφονούν τη νεολαία.

Είναι σειρά μας να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα χρόνια ατελείωτης σαπίλας που έχουμε ζήσει και θα ζήσουμε αν δεν πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Η βρωμιά τους δεν κρύβεται πια. Οι ιδιωτικοποιήσεις δεν θα σταματήσουν αν δεν τις σταματήσουμε εμείς. Οι κυβερνήσεις, η μία μετά την άλλη θα ξεπουλάνε ένα- ένα τα δικαιώματα μας. Αυτοί θα κάνουν ό,τι χρειάζεται για να αυξήσουν τα κέρδη τους. Εμείς είμαστε απλά ένα ακόμη εμπόδιο που πρέπει να υπερπηδήσουν. Είναι πλέον ολοφάνερο πως οι ζωές μας δεν είναι τίποτα παραπάνω από αριθμούς στα χαρτιά τους. Είναι ώρα να ακουστούν εμείς. Δεν θα περιμένουμε το επόμενο «δυστύχημα». Δεν θα δεχτούμε να θυσιαστούμε στο βωμό του κέρδους.

Με εβδομαδιαίες κινητοποιήσεις, καταλήψεις και συνελεύσεις μαθητών στις οποίες θα συζητάμε και θα οργανώνουμε τον αγώνα μας, να μετατρέψουμε την οργή μας σε οργανωμένο ξεσηκωμό. Δεν πρέπει να παρασυρόμαστε σε μια πληθώρα κινητοποιήσεων, καταλήψεων και αιτημάτων, που τελικά διασκορπίζουν τις δυνάμεις μας και αποσυσπειρώνουν το κίνημα. Ούτε πρέπει να επιτρέψουμε η οργή μας να εκτονωθεί σε συμβολικές κινήσεις, μαύρα μπαλόνια και συνθήματα γραμμένα στο προαύλιο του σχολείου με τις τσάντες μας. Πραγματική κλιμάκωση σημαίνει καλύτερη οργάνωση του αγώνα μας, μέσα από μαζικές και ζωντανές



συνελεύσεις μαθητών, καταλήψεις που θα είναι πραγματικά κέντρα αποφάσεων και δράσης.

Είναι υποχρέωσή μας να μην τους αφήσουμε να μας σκοτώσουν. Να τιμωρήσουμε τους πραγματικούς υπαίτιους (εταιρία, κυβέρνηση ΝΔ και των υπόλοιπων μνημονιακών κυβερνήσεων), του εγκλήματος αυτό, το οποίο σημαίνει να συγκεντρώσουμε από παντού δυνάμεις, να ενοποιήσουμε και να μαζικοποιήσουμε το κίνημα, να βάλουμε τις βάσεις για έναν αγώνα διαρκείας. Από κοινού με εργαζόμενους και φοιτητές, να ενώσουμε τον αγώνα μας για να ρίξουμε την κυβέρνηση των δολοφόνων και να δέσουμε τα χέρια κάθε επόμενης κυβέρνησης, που θα προσπαθήσει να εφαρμόσει τις ίδιες αντιλαϊκές πολιτικές! Να απαιτήσουμε την εθνικοποίηση των σιδηροδρόμων κάτω από εργατικό έλεγχο. Δηλαδή οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να διευθύνουν τα τρένα καθώς γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα της πραγματικές ανάγκες της δομής και να μπλοκάρουν κάθε σχέδιο των καπιταλιστών που επιχειρεί να βάλει τα κέρδη τους πάνω από τις ζωές μας!

Θα παλέψουμε για αυτά που μας ανήκουν!

■ Γεωργία, Πρότυπο Πειραματικό
Λευκού Πύργου