

# σε αυτούς που θέλουν να ΖΗΣΟΥΜΕ ΣΑΝ ΔΟΥΛΟΙ

# απαντάμε...

Το τέλος των μνημονίων που ανακήρυξε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ANEL το καλοκαίρι δεν είναι τίποτα άλλο παρά η σταθεροποίηση ενός ισόβιου μνημονιακού καθεστώτος. Με την αυξημένη επιτροπεία και τους στόχους για ογκώδη πρωτογενή πλεονάσματα θα έχουμε μια νέα πιο οξυμένη επίθεση στα δικαιώματά μας.

## Τα δικαιώματά μας στο βωμό της κρίσης

Τα ψέματα του Τσίπρα - Πινόκιο περί εξόδου στις αγορές, ανάπτυξης, τέλος των μνημονίων και το όποιο «φιλολαϊκό» μέτρο είναι μία χυδαία προσπάθεια για εξαπάτηση του ελληνικού λαού, ένα προεκλογικό επικοινωνιακό παιχνίδι για να υπαρπάξουν μέσα από υποσχέσεις και ψέματα την ψήφο του λαού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι μέσα στον προεκλογικό πυρετό και την προσπάθεια να κρατηθεί λίγο ακόμα στην εξουσία, ο Τσίπρας ανακοίνωσε την «αύξηση» του κατώτατου μισθού κρύβοντας, όμως, ότι η μείωση του αφορολόγητου θα οδηγήσει τους εργαζόμενους, να επιστρέψουν από έναν έως τρεις μισθούς στην εφορία. Από το success story του ΣΥΡΙΖΑ λείπει, ότι το 46% της ελληνικής κοινωνίας βρίσκεται στα όρια της φτώχειας, ότι αυξάνονται τα θανατηφόρα ατυχήματα-δολοφονίες, ότι η πραγματική ανεργία στους νέους ξεπερνάει το 50% και ότι 1 στους 3 νέους μεταναστεύει στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα, μέσα στους εργασιακούς χώρους οργιάζει το Νέο Σύστημα Εκμετάλλευσης, δηλαδή απάνθρωπες συνθήκες εργασίας, κατάργηση του εργατικού δικαίου, τσάκισμα των μισθών, επιδομάτων, δώρων, ανασφάλιστη εργασία και τραμπούκικες επιθέσεις των εργοδοτών σε όποιον εργαζόμενο τολμήσει να διεκδικήσει.

Η κατρακύλα όμως δεν έχει σταματημό. Έρχεται ο αρμαγεδώνας από τα ψηφισμένα μέτρα που δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί (μείωση αφορολόγητου και συντάξεων, «κόκκινα» δάνεια, πλειστηριασμούς, κατασχέσεις κ.ά.). Ας είμαστε ξεκάθαροι! Όποια κυβέρνηση και αν έρθει, του Τσίπρα, του Μητσοτάκη ή ακόμα και ενός συνδυασμού, ένα είναι σίγουρο, πως θα είναι χειρότερη από τις προηγούμενες επειδή η οικονομική κρίση χειροτερεύει. Καμία ανάπτυξη και καμία «κανονικότητα» δεν υπάρχει μπροστά μας! Μόνο νέα σοκ υφέσεων, φτωχοποίησης και αντεργατικών μέτρων.

## Φέρνουν τον πόλεμο στην πόρτα μας και μας θέλουν βορά στα κανόνια τους!

Η κρίση του καπιταλιστικού συστήματος έχει γεννήσει πολλές εστίες πολέμου, αρκετές κοντά στη χώρα μας. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μας εμπλέκει βαθύτερα στους πολεμικούς σχεδιασμούς του NATO στη Μέση ανατολή και την μπαρουταποθήκη των Βαλκανίων. Η εμπλοκή της Ελλάδας στις διενέξεις και τις περιφερειακές συγκρούσεις σε Βαλκάνια, Ουκρανία και Μέση Ανατολή βάζει τον ελληνικό λαό στο μάτι του κυκλώνα. Δεν υπάρχει σταθερότητα και ασφάλεια μέσα στο NATO και τα σχέδιά του. Η ανακάλυψη κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Κύπρο και οι υποψίες για κοιτάσματα στην ελληνική ΑΟΖ, εγείρουν τεράστιους κινδύνους, καθώς το παιχνίδι των εξορύξεων έχει οδηγήσει ολόκληρες χώρες (Ιρακ, Συρία) στη διάλυση.

## ΟΧΙ στον πόλεμο και τον εθνικισμό!

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι ο πιο πρόθυμος συνομιλητής και συνεργός των αμερικανονατοικών συμφερόντων και εμποτίζει το λαό με το δηλητήριο του εθνικισμού (συμφωνία Πρεσπών, ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός κ.α.). Το χαρτί του εθνικισμού και των ακροδεξιών κύκλων, παίζεται στοχευμένα για να διχάσει και να αποπροσανατολίσει την κοινωνία και τη νεολαία. Χύνουν το δηλητήριο του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και επιτίθενται με απaráμιλλη βία σε πρόσφυγες, μετανάστες και ντόπιους εργάτες. Ο κύριος εχθρός του λαού βρίσκεται μέσα στη δική του χώρα και είναι αυτός που υπογράφει μνημόνια, κλέβει κεκτημένα δικαιώματα, διαλύει υγεία, παιδεία και ολόκληρη την κοινωνία. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με κανένα λαό. Η επίθεση που δεχόμαστε είναι συντονισμένη και ταξική! Το ίδιο πρέπει να είναι και η αντεπίθεσή μας... Ταξική και διεθνιστική!



## Η Εκπαίδευση στο στόχαστρο των μνημονιακών κάθε απόχρωσης

Η ήδη ρημαγμένη εκπαίδευση από τη χρόνια υποχρηματοδότηση (-80% μέσα σε 10 χρόνια) και τους αντιεκπαιδευτικούς νόμους δεν πρόκειται να αναβαθμιστεί από καμία κυβέρνηση. Το παραμύθι ότι ο «προοδευτικός» Τσίπρας θα σώσει την εκπαίδευση από τα χέρια του νεοφιλελεύθερου Μητσοτάκη είναι ίδιας εμπνεύσεως με αυτό της «εξόδου από τα μνημόνια». Στόχος των μνημονιακών δεσμεύσεων είναι η πλήρης διάλυση της δημόσιας δωρεάν παιδείας και το παράτημα των ΑΕΙ και ΤΕΙ στη μοίρα τους. Πρόκειται για τη μνημονιακή προσαρμογή της εκπαίδευσης και το βούλιαγμα της στην χρεοκοπία του ελληνικού καπιταλισμού. Μπροστά μας εξελίσσεται μια τεράστια και πολύπλευρη επίθεση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που περιλαμβάνει τα εξής:

- **Νόμος Γαβρόγλου:** Δίνει τη δυνατότητα για συγχωνεύσεις express με μια υπουργική απόφαση και γενικεύει τα διδάκτρα στα μεταπτυχιακά. Εισάγει τα **Διετή προγράμματα σπουδών** που μετατρέπουν τα πανεπιστήμια σε σουπέρ μάρκετ γνώσεων, καταργώντας μια για πάντα την έννοια του πτυχίου και υποβαθμίζοντας την ίδια την έννοια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
- **Συγχωνεύσεις:** Το σχέδιο της Κυβέρνησης συγχωνεύει ΤΕΙ- ΑΕΙ δημιουργώντας νέα «πανεπιστήμια» - εκτρώματα, όπου επικρατεί το χάος. Μειώνει κάθετα την χρηματοδότηση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τσακίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των σπουδαστών. Στόχος τους σε συνδυασμό και με τον νέο τρόπο εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ είναι μια πολύ μικρότερη τριτοβάθμια εκπαίδευση με δραστικά λιγότερους φοιτητές και σχολές πολλών ταχυτήτων.
- **Διάλυση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και της έννοιας του πτυχίου:** Το παράρτημα διπλώματος και η «δια βίου μάθηση», καθιερώνει ένα εφ' όρου ζωής ανταγωνιστικό κυνήγι τίτλων, σεμιναρίων, πιστοποιήσεων και ECTS. Μια διαδικασία που ωθεί στον ατομικό κανιβαλισμό για το ποιος έχει τα περισσότερα προσόντα. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται το Πιστοποιητικό διδακτικής επάρκειας (ΠΠΔΕ) και το διάταγμα 99 για τους μηχανικούς. Η καθιέρωση του ΠΠΔΕ αφαιρεί από το πτυχίο των καθηγητών τη δυνατότητα να διδάξουν! Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το Προσοντολόγιο.
- **Δίδακτρα:** Ο ν. Γαβρόγλου αναφέρεται και στην αυτοχρηματοδότηση των πανεπιστημίων. Η χρηματοδότηση έχει τσεκουρωθεί και το εκάστοτε ίδρυμα πρέπει να βρίσκει πηγές χρηματοδότησης. Είναι δεδομένο ότι κανείς δεν θα επενδύσει κεφάλαιο στα πανεπιστήμια, οπότε οδηγούμαστε αναγκαστικά στη γενίκευση των διδάκτρων σε προπτυχιακά,

ενοίκιο στις εστίες, αντίτιμο στην Λέσχη, επί πληρωμή πιστοποιητικό ΠΔΕ, κλπ. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται και οι δηλώσεις πρυτάνεων και δημάρχων, πολιτικών που ζητούν ανοιχτά, επιβολή διδάκτρων. Άλλωστε, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ και την ΕΕ, στην Ελλάδα της κρίσης, των μνημονίων και της ανεργίας, οι φοιτητές είναι αδιανόητο να φοιτούμε δωρεάν.



## ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΥΛΟ! Εξω το εμπόριο ναρκωτικών από τις σχολές μας.

Κυβέρνηση, αντιπολίτευση, πρυτάνεις, καθηγητές και λοιπά μνημονιακά κατακάθια έχουν ξεκινήσει μια νέα, καλά ενορχηστρωμένη, επίθεση στο άσυλο. Δε θα τους περάσει! Για να μπορέσουν να εφαρμόσουν τα σχέδιά τους πρέπει να αφοπλίσουν το φοιτητικό κίνημα και σε πιθανή άνοδο του να το καταστείλουν ακόμα πιο άγρια. Δε θέλουν το άσυλο, γιατί δε θέλουν δημόσια και δωρεάν πανεπιστήμια. Θέλουν τα ναρκωτικά στα πανεπιστήμια, καθώς κρατάν τη νεολαία ναρκωμένη μεταφορικά και κυριολεκτικά και επιτίθενται στο κίνημα ταυτίζοντας τους αγώνες με το εμπόριο ναρκωτικών. Τα ναρκωτικά, ασφαλώς πρέπει να φύγουν και από τα πανεπιστήμια και συνολικά από την κοινωνία. Το ίδιο το φοιτητικό κίνημα πρέπει να παλέψει για να τους πετάξει έξω από τις σχολές μας και να συγκρουστούμε με οποιαδήποτε λογική ανοχής. Εάν δεν το κάνουμε εμείς, τότε τα ΜΑΤ θα συνεχίζουν να καταπατούν το άσυλο και να επιτίθενται σε όποιον παλεύει, διεκδικεί και αγωνίζεται, με πρόσχημα την πάταξη της εγκληματικότητας. Μόνο που για αυτούς εγκληματικότητα δεν είναι τα ναρκωτικά, αλλά οι κινητοποιήσεις και οι καταλήψεις των φοιτητών. Μέσα σε αυτή την συζήτηση, άνοιξε και η όρεξη της ΝΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ για να εκφράσουν την ατζέντα τους για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ, δηλαδή, κατάργηση του ασύλου, δίδακτρα, ιδιωτικές εστίες και πανεπιστημιακή φύλαξη (security). Όλα έρχονται πλήρως εναρμονισμένα με την κατάσταση που επικρατεί στην κοινωνία. Παλιοί και νέοι μνημονιακοί, ξαναστήνουν ένα βάρβαρο Κράτος Έκτακτης Ανάγκης, όπου τα ΜΑΤ τρομοκρατούν και καταστέλλουν τους εργαζόμενους, την νεολαία και τους αγωνιστές, ενώ ταυτόχρονα τα δικαστήρια καταδικάζουν με ανυπόστατες κατηγορίες (βλ. Ηριάννα), ρίχνουν κατάπτυστες καταδικές σε εργαζόμενους (όπως, οι καθαρίστριες σε Βόλο και Γιάννενα) και παράλληλα μεθοδεύουν την απελευθέρωση δολοφόνων (Κορκοπέας, Ρουπακιάς, Χρυσή Αυγή).

## Φτάνει πια! Με τους αγώνες μας να βάλουμε φρένο στα σχέδιά τους!

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση δεν υπάρχει περιθώριο για αδράνεια! Δεν χωράνε αυταπάτες ότι η επίθεση θα σταματήσει μετεκλογικά όποια και αν είναι η κυβέρνηση, ότι κάτι θα γλιτώσουμε αν κάνουμε υπομονή. Δεν υπάρχουν ατομικές λύσεις, δεν υπάρχει ρεαλιστική διέξοδος για εμάς εκτός από τους μαζικούς ανυποχώρητους αγώνες. Για να μπλοκάρουμε κάθε επίθεση, για την εφαρμογή ενός προγράμματος με βάση τις ανάγκες της νεολαίας, των εργαζομένων και των φτωχών:

## ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΧΗΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

Το φοιτητικό κίνημα διανύει μια άσχημη περίοδο, όπου δεν απαντά κεντρικά στις διάφορες επιθέσεις, αδυνατεί να πάρει μαζικές αγωνιστικές αποφάσεις στις συνελεύσεις. Παρ' όλα αυτά έχει δυνατότητες να ανασυγκροτηθεί και να αντεπιτεθεί. Υπάρχουν κάποιες εστίες αγώνων κατά τόπους οι οποίες βέβαια δεν έχουν αναζωπυρώσει το κίνημα κεντρικά. Στους φοιτητές και νέους εξεapolύεται (και θα συνεχίσει) μια πολύ άγρια επίθεση, η οποία δεν επιδέχεται ατομικές λύσεις (μετανάστευση, κυνήγι πτυχίων, πιστοποιήσεων κλπ). Πρέπει επειγόντως να απαντήσουμε με όπλα τη συλλογική μας δράση και την αυτοοργάνωση. Τον δρόμο μας δείχνουν οι νεολαιίστικοι και εργατικοί αγώνες που ξεσπούν σε πολλές χώρες. Από τα «κίτρινα γιλέκα» στη Γαλλία και τις εργατικές κινητοποιήσεις σε Βέλγιο και Ουγγαρία και τις τεράστιες απεργίες στην Ινδία, στις μαζικές κινητοποιήσεις των φοιτητών στις ΗΠΑ, στην Αλβανία και τον ξεσηκωμό της νεολαίας σε πολλές χώρες του κόσμου ενάντια στην περιβαλλοντική καταστροφή.

Πρέπει να πάρουμε τον αγώνα στα χέρια μας. Με συχνές γενικές συνελεύσεις των συλλόγων μας που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, έχουν ξεπέσει αρκετά. Εκεί να συζητάμε τα πραγματικά μας προβλήματα και να αποφασίζουμε την κινητοποίηση των συλλόγων και πως αυτές θα οργανωθούν, τον συντονισμό με τους συλλόγους που θα κινούνται σε ανάλογη κατεύθυνση. Με καταλήψεις, διαδηλώσεις και εξωστρεφείς προς την κοινωνία δράσεις να δείξουμε την αποφασιστικότητά μας, να πυροδοτήσουμε αγώνες από όλα τα πληττόμενα στρώματα και να ενωθούμε σε έναν κοινό αγώνα για τη ζωή και το μέλλον μας. Επιπλέον, ως φοιτητές, πρέπει να στηρίζουμε και να δείχνουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας και σε εργατικούς αγώνες, κινητοποιήσεις, απεργίες. Για να βάλουμε στοπ στην διάλυση του μέλλοντός μας, η σύνδεση του φοιτητικού

με το εργατικό κίνημα είναι μία απαραίτητη προϋπόθεση.

## Για να κερδίσουμε τη ζωή και το μέλλον μας.

### Να μη ζήσουμε σαν δούλοι:

- ✱ Πάλη ενάντια στο ισόβιο μνημονιακό καθεστώς και τα βάρβαρα μέτρα.
- ✱ Διαγραφή του χρέους. Δεν αποπληρώνεται! Δεν ρυθμίζεται! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΜΑΣ!
- ✱ Έξω από την ΕΕ και το Ευρώ.
- ✱ Εθνικοποιήσεις των τομέων-κλειδιών της οικονομίας, κάτω από εργατικό έλεγχο
- ✱ Πάλη ενάντια στον πόλεμο και τον ιμπεριαλισμό: Καμιά συμμετοχή της Ελλάδας στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις  
- Έξω από το ΝΑΤΟ, κλείσιμο όλων των βάσεων. Κάτω ο αντιδραστικός άξονας με Ισραήλ-Αίγυπτο-Κύπρο. Όχι στους εξοπλισμούς, λεφτά για τις κοινωνικές ανάγκες  
- Διεθνισμός των εργατών και των λαών
- ✱ Πάλη ενάντια στον φασισμό, τον εθνικισμό και τον ρατσισμό. Ενάντια στη ρατσιστική συμφωνία ΕΕ - Τουρκίας, στα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης (hot spot), χαρτιά σε πρόσφυγες και μετανάστες, σύνορα ανοιχτά για όλους τους εργάτες  
- Μαζική - μαχητική υπεράσπιση των ελευθεριών μας

## Για να σώσουμε τη δημόσια εκπαίδευση από την καταστροφή:

- ✱ Δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους. Ούτε σκέψη για δίδακτρα
- ✱ Αύξηση της χρηματοδότησης για την εκπαίδευση στο 5% του ΑΕΠ
- ✱ Κατάργηση του ν. Γαβρόγλου και όλων των αντιεκπαιδευτικών νόμων
- ✱ Ένιαία πτυχία και με όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα κατοχυρωμένα
- ✱ Πάλη ενάντια στην διάλυση της μέριμνας. Σίτιση, στέγαση, δωρεάν σπουδές για όλους
- ✱ Κάτω τα χέρια από το άσυλο και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες

# [ΣΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ....

Ως ΣΣΠ θεωρούμε ότι παρά τα αντικειμενικά προβλήματα του κινήματος, οι μόνοι που μπορούν να λύσουν τα προβλήματά τους και συνολικότερα της κοινωνίας, είναι η νεολαία, οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα. **Παλεύουμε καθημερινά στις σχολές για την προώθηση της αυτοοργάνωσης και του αγώνα, για την ενότητα των φοιτητών πάνω σε ένα μαχητικό πρόγραμμα πάλης.** Για να γίνει αυτό πρέπει να ανασυγκροτηθούμε, να γίνει μια ανασύνθεση και αλλαγή των συσχετισμών για να ξεμπερδεύουμε από προδοτικές ή αναποτελεσματικές πολιτικές:

**ΜΠΛΟΚΟ-ΔΑΠ-ΠΑΣΠ:** Το μνημονιακό νεοφιλελεύθερο τσίρκο των αστικών και κυβερνητικών παρατάξεων δεν έχει θέση στις σχολές μας. Θέλουν την εφαρμογή των μνημονίων στην εκπαίδευση, χτυπούν με κάθε τρόπο το φοιτητικό κίνημα και στηρίζουν κάθε βάρβαρο μέτρο (δίδακτρα, κατάργηση του ασύλου, συγχωνεύσεις, κατάργηση των συλλόγων κλπ). Θέλουν τη διάλυση των συλλόγων και του φοιτητικού συνδικαλισμού μια νεολαία άβουλη και υποταγμένη.

**Π.Κ.Σ. :** Μόνο κακό μπορεί να κάνει στο φοιτητικό κίνημα. Σπέρνει την ηττοπάθεια και την απογοήτευση, διαιρεί και αποπροσανατολίζει. Είναι εμπόδιο στις Γενικές Συνελεύσεις, καλλιεργεί την λογική της ανάθεσης και μοιράζει συνεχώς αυταπάτες (π.χ. έχουμε ανάπτυξη, βγήκαμε από τα μνημόνια κ.α.). Επωφελείται πλήρως από την κατάστασή του φοιτητικού κινήματος, καθώς προβάλλεται ως μοναδική δύναμη που κινείται, έστω μόνο στις κομματικές παρελάσεις του ΜΑΣ. Χτυπάει λυσσαλέα όποιον βρίσκεται στα αριστερά της, εκφράζει όλο και πιο δεξιές και «πατριωτικές» θέσεις (ελληνοτουρκικά, Μακεδονικό). Έχει αποδεχτεί πλήρως τον ν. Γαβρόγλου, συμφωνεί με τις συγχωνεύσεις, δεν θέλει με τίποτα να διαταράξει την μνημονιακή κανονικότητα των πανεπιστημίων και εκμεταλλεύεται την υποχώρηση του κινήματος για να μετατρέψει τους συλλόγους σε σφραγίδες στα χέρια της ΚΝΕ και του ΚΚΕ.

**Ε.Α.Α.Κ.:** Δεν μπορούμε να τους εμπιστευτούμε. Δεν συμβάλουν στην ανασυγκρότηση του φοιτητικού κινήματος, αλλά αρκετές φορές δρουν παραλυτικά σε αυτό. Προσκολλώνται και ακολουθούν την ΠΚΣ, την οποία θεωρούν και αγωνιστική δύναμη. Αδυνατούν να χαράξουν μία κεντρική πολιτική και χαρακτηρίζονται από ακραίο συντεχνιασμό. Δεν έχουν καμία «Ενιαία» πολιτική και πρακτική αλλά 3 ή και 4 διαφορετικά «σχέδια». Ενώ βρίσκονται σε πολλές μεγάλες και σημαντικές σχολές δεν προωθούν κανενός είδους συντονισμό και δεν προτείνουν από κοινού ούτε μια στοιχειώδη κινητοποίηση. Στις εκλογές κάνουν κοινά ψηφοδέλτια με ΑΡΕΝ (πρώην παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ) και ΑΡΔΙΝ και πολιτικά τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιήσει μια αρκετά δεξιά στροφή. Τέλος, αναπαράγουν εκλογικές-κοινοβουλευτικές αυταπάτες που στην περίπτωση των ΕΑΑΚ που πρόσκεινται στη ΛΑΕ φτάνουν μέχρι το σερβίρισμα ενός σχεδίου ίδιου με του ΣΥΡΙΖΑ που αυτή τη φορά όμως δεν θα συνθηκολογήσει...

**Μπροστά μας έχουμε μια σειρά από κρίσιμους αγώνες.** Ως φοιτητές, έχουμε χρέος να παλέψουμε για το δικαίωμά μας στην δημόσια και δωρεάν παιδεία, να συγκρουστούμε με τις κυβερνήσεις, τα μνημόνια και τους υπηρέτες τους μέσα στα πανεπιστήμια. Να παλέψουμε ενάντια στο ρατσιστικό δηλητήριο και την απειλή του πολέμου. Να αγωνιστούμε όχι μόνο για τα δικαιώματα που μας κλέβουν, αλλά και για την ζωή και το μέλλον που μας αξίζει. Πρέπει να οπλιστούμε με τα καλύτερα εφόδια για τους αγώνες που έρχονται. Με ένα συγκροτημένο και αποτελεσματικό πρόγραμμα με μαχητική κατεύθυνση. Ενισχύουμε, οικοδομούμε και παλεύουμε με την ΣΣΠ, για να επιβάλουμε τις ανάγκες μας στην πράξη και να ανοίξουμε τον δρόμο για την μόνη ρεαλιστική διέξοδο από την κρίση, τον Σοσιαλισμό.

## ...στηρίζουμε - ψηφίζουμε ΣΣΠ]

**...με ΜΑΖΙΚΟΥΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΣ αγώνες και ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ  
για την ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ και ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ  
ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ**

# ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ



[socialistiki-spoudastiki-pali.blogspot.gr](http://socialistiki-spoudastiki-pali.blogspot.gr)