

► Κάτω νέα και παλιά Μνημόνια,
όλοι οι υπηρέτες τους

► Έξω από Ευρώ/ΕΕ – Διαγραφή του Χρέους

► Ενάντια σε Πόλεμο και Ιμπεριαλιστές

Να χτίσουμε μια νέα αγωνιστική-επαναστατική δύναμη



Μνημόνια: η διαλυτική κρίση του ελληνικού καπιταλισμού

7 χρόνια τώρα, ο κατήφορος δεν έχει τέλος. Μισθοί και συντάξεις έχουν πέσει δραματικά και μειώνονται διαρκώς, όλο και περισσότερο δεν εξασφαλίζουν ούτε τα στοιχειώδη. Φόροι και χαράτσια έχουν γίνει πραγματική μάστιγα. Με πλειστηριασμούς και κατασχέσεις, αστικό κράτος και τραπεζίτες-κοράκια αρπάζουν σπίτια, εισοδήματα, ότι έχει απομείνει στις λαϊκές μάζες. Ο δημόσιος πλούτος, φτιαγμένος με ιδρώτα και αίμα εργαζομένων για δεκαετίες, ξεπουληθήκε. Χιλιάδες σπίτια βρίσκονται χωρίς ρεύμα, με υπέρογκους λογαριασμούς, υπό την απειλή διακοπής. Κοινωνική ασφάλιση, υγεία, παιδεία έχουν ισοπεδωθεί. Περίπου ο μισός πληθυσμός είναι στο επίσημο όριο φτώχειας ή πιο κάτω, δεν καλύπτει ούτε βασικές ανάγκες! Η παιδική φτώχεια έχει φουντώσει. Το βιοτικό επίπεδο πισωγυρίζει δεκαετίες.

Η ρίζα του κακού βρίσκεται στην βαθύτατη κρίση του καπιταλιστικού συστήματος, που στην Ελλάδα ξεσπάει άγρια: αποδυναμμένη παραγωγική βάση, λουκέτα, ριζική

πτώση της κατανάλωσης, απουσία επενδύσεων, «νεκρό» τραπεζικό σύστημα. Μια οικονομία βουλιαγμένη στα χρέη, όπου όλοι χρωστάνε σε όλους. Η εξυπηρέτηση των χρεών (δημόσιου, επιχειρήσεων, νοικοκυριών) στραγγαλίζει την οικονομία. Η ανεργία καταστρέφει την εργατική τάξη, ειδικά τους νέους, το μορφωτικό και τεχνικό επίπεδο. Μαζί σβήνει κάθε οικονομική ικμάδα και προοπτική ανάκαμψης.

Αυτό είναι το «θαύμα» της επιχειρηματικότητας, της «ελεύθερης οικονομίας», του καπιταλιστικού κέρδους, της ατομικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής. Ως άλλοι μαυραγορίτες, οι καπιταλιστές και μια ζάπλουτη παρασιτική ελίτ θησαυρίζουν απ' τη δυστυχία μας, φοροδιαφεύγουν μαζικά, βγάζουν δισ. στο εξωτερικό. Η σημερινή κατάντια μαρτυρά την **αντιδραστικότητα και σαπίλα της ελληνικής αστικής τάξης**, των δυνάμεων που πάνω από 40 χρόνια «ηγούνται» και μας οδηγούν στην εξαθλίωση. Η παραμονή σε μια Ευρωζώνη και ΕΕ που αποσυντίθενται, μεγαλώνει τα αδιέξοδα.

Εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι, φτωχά λαϊκά στρώματα βιώνουμε μια οικονομική και κοινωνική καταστροφή χωρίς προηγούμενο.

Όλα τα δικαιώματα και ελευθερίες μας καταργούνται το ένα μετά το άλλο. Η απειλή του πολέμου προβάλλει ολοένα περισσότερο. Η πάλη μας για διέξοδο απ' αυτή την κατάσταση έχει γίνει ζήτημα επιβίωσης.



Ο.Κ.Δ.Ε.

Οργάνωση Κομμουνιστών
Διεθνιστών Ελλάδας

ergatikipali@okde.gr
www.okde.gr

4ο Μνημόνιο: βαρβαρότητα χωρίς ημερομηνία λήξης

Με το 4ο Μνημόνιο, οριστικοποιείται ένα **Μνημονιακό Καθεστώς Διαρκείας**. Τα **Πλεονάσματα-λαιμητόμος** και ο γενικός «**Κόφτης**» επεκτείνονται για πολλά χρόνια. Τα μέτρα (πάνω από 5 δις.) είναι βάνουσα: Νέα, δραματική μείωση συντάξεων – Νέα, ριζική μείωση του αφορολόγητου, που «ξυρίζει» τους μισθούς και στέλνει στον γκισέ της εφορίας ακόμα κι όσους είναι στο όριο της φτώχειας – Καταστροφική αύξηση εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες – Νέες περικοπές σε ότι επιδόματα και φοροαπαλλαγές είχαν απομείνει στα λαϊκά στρώματα – Προετοιμασία νέων απολύσεων στο δημόσιο, με πρόσχημα την «αξιολόγηση-κινητικότητα» – Άνοιγμα καταστημάτων τουλάχιστον 30 Κυριακές τον χρόνο – Ξεπούλημα των παραγωγικών μονάδων και του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, ενώ παίρνει σειρά η ύδρευση και τα λίγα που έχουν απομείνει από δημόσιους οργανισμούς – Πλειστηριασμοί και κατασχέσεις διευκολύνονται ακόμα περισσότερο.

Οι πιο αντιδραστικές «Μεταρρυθμίσεις» είναι στα «Εργασιακά»: θέλουν να συντρίψουν την εργατική τάξη, μετατρέποντάς την σε σύγχρονο δουλοπάροικο, χωρίς καμία δυνατότητα συλλογικής οργάνωσης και αγώνα. Μαύρη και απλήρωτη εργασία, μισθοί πείνας, εργασιακές σχέσεις «λάστιχο», απολύσεις, ατυχήματα-δολοφονίες εργατών, τρομοκρατία, ξευτελισμοί: να η καθημερινότητα εκατομμυρίων εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, όπου «νόμος είναι το δίκιο του αφεντικού»! Με το 4ο Μνημόνιο: **α)** Παρατείνονται οι

αντεργατικές αλλαγές των προηγούμενων Μνημονίων (υπερίσχυση επιχειρησιακών σε έναντι κλαδικών, απαγόρευση αυξήσεων, συνέχιση των μισθών πείνας 586 και 511 ευρώ μικτά, πάγωμα ζετιών κ.λπ.). **β)** Απελευθερώνονται οι ομαδικές απολύσεις: κατάργηση διοικητική παρέμβασης, ενεργοποίηση του «στημένου» υπέρ των καπιταλιστών ΑΣΕ. **γ)** Προωθείται ηλεκτρονικό φακέλωμα των σωματείων, δυσκολεύει η συνδικαλιστική δράση (κόψιμο αδειών και διευκόλυνση απόλυσης συνδικαλιστών). Κυρίως δρομολογούνται **νέα μέτρα ενάντια στην άσκηση του δικαιώματος στην απεργία**. Έτσι θα χτυπήσουν τον Συνδικαλισμό, όχι βέβαια τον εργοδοτικό, αλλά όποιο Σωματείο είναι αγωνιστικό, ανεξάρτητο απ' τα αφεντικά.

Τα πρόσφατα μέτρα δεν θα είναι τα τελευταία. Σύντομα έρχονται κι άλλα. Η χρηματοδότηση μέσω μνημονιακών δανείων έχει στερέψει. Για να σωθεί, ο χρεοκοπημένος ελληνικός καπιταλισμός πρέπει να τραφεί με τις σάρκες της εργατικής τάξης! Να καταπιεί και να καταστρέψει ότι χτίστηκε με εργασία, κόπο, αγώνα δεκαετιών: υποδομές, επιχειρήσεις, κεφάλαια, μισθωτή εργασία – όποιο βιοτικό επίπεδο, κοινωνικό και πολιτικό δικαίωμα.

Για να επιβάλλουν αυτά, χτυπάνε διαρκώς τις δημοκρατικές ελευθερίες, επαναφέρουν ένα τερατώδες Κράτος Έκτακτης Ανάγκης. Αυτός είναι ο μονόδρομος όλων των μνημονιακών και «Μένουμε Ευρώπη», των ντόπιων καπιταλιστών και των ιμπεριαλιστών της ΕΕ. Ο ελληνικός λαός μπαίνει σε **μια σκοτεινή εποχή**, γεμάτη επικίνδυνες και «ανώμαλες», αντιδημοκρατικές εξελίξεις.

Η απειλή του πολέμου εξαπλώνεται

Μια κολοσσιαία σύγκρουση διεξάγεται ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις της εποχής μας, που έρχονται σε ευθεία αντιπαράθεση σε σειρά μετώπων, εξαιρετικά εύφλεκτων. Σε Ουκρανία, Συρία, Ασία/Ειρηνικό, οι ΗΠΑ (επικεφαλής των δυτικών ιμπεριαλιστών και του ΝΑΤΟ) γίνονται όλο πιο επιθετικές στον ανταγωνισμό τους με τις Ρωσία-Κίνα. Με την τεράστια πολεμική μηχανή τους, θέλουν να ξεπεράσουν τη βαθύτατη κρίση τους, φορτώνοντάς τη σε παλιούς και νέους ανταγωνιστές. Η απειλή μιας γενίκευσης του πολέμου θεριεύει από την αγιάτρευτη κρίση του παγκόσμιου καπιταλισμού, που όλες οι προσπάθειες ν' αντιμετωπιστεί απέτυχαν (π.χ. «παγκοσμιοποίηση»). Γίνεται ακόμα πιο τρομακτική απ' τη νέα παγκόσμια κούρσα εξοπλισμών, την τεράστια καταστροφική ισχύ των σύγχρονων όπλων. Ο καπιταλισμός και ο ιμπεριαλισμός σέρνουν ξανά την ανθρωπότητα στο χείλος του γκρεμού.

Στην ευρύτερη περιοχή μας (Ουκρανία, Βαλκάνια, Λιβύη, Συρία), επεμβάσεις, πόλεμοι και ανταγωνισμοί των ιμπεριαλιστών, μαζί και των

ντόπιων αστικών τάξεων, έχουν βυθίσει χώρες και λαούς στο χάος. Η κρίση της Τουρκίας μεγαλώνει την αστάθεια. Ο ανταγωνισμός ελληνικής και τουρκικής μπουρτζουαζίας (εξίσου αντιδραστικών) απειλεί με επικίνδυνα «επεισόδια» τους λαούς απ' τις δύο πλευρές του Αιγαίου.

Κυβερνήσεις και αστική τάξη στην Ελλάδα δείχνουν την πιο τυχαρπαστη, πολεμοκάπηλη στάση. Πλασάρονται ως «πόλος σταθερότητας», δηλαδή οι πιο πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν τα βρώμικα σχέδια των ΗΠΑ και των ΝΑΤΟϊκών ιμπεριαλιστών. Συμμαχούν με τα πιο αντιδραστικά, αιματοβαμμένα καθεστώτα (Ισραήλ, δικτατορία Αιγύπτου, φασίστες Ουκρανίας) – ένας τεράστιος κίνδυνος για τις δημοκρατικές ελευθερίες όλων των λαών. Θέλουν ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή στα ιμπεριαλιστικά εγκλήματα, που σημαίνει τεράστια οικονομική αφαίμαξη του ελληνικού λαού, να γίνουμε κρέας για τα κανόνια! Μία μόνο διέξοδος υπάρχει: η ανάπτυξη αντιπολεμικού και αντιιμπεριαλιστικού κινήματος, η κοινή πάλη των λαών, ο εργατικός διεθνισμός.

Να επιβάλλουμε



Για να σωθούμε από την κρίση και βαρβαρότητα του καπιταλισμού, του ιμπεριαλισμού και του πολέμου, δεν χωράνε αυταπάτες (όπως αυτές που καλλιέργησε και ο ΣΥΡΙΖΑ): για «ομαλή» διέξοδο από την κρίση, μέσα από το αστικό κοινοβούλιο, χωρίς σύγκρουση με Ευρώ/ΕΕ και καπιταλισμό. Χρειαζόμαστε ένα ριζοσπαστικό, ταξικό Πρόγραμμα Σωτηρίας. **Ένα «αντίστροφο μνημόνιο»**, που δεν θα σέβεται κανένα «ιερό και όσιο» του συστήματος, δεν θα διστάζει μπροστά στα πιο ριζικά μέτρα.

► **Παύση Πληρωμών και Μονομερής Διαγραφή του Χρέους.** Αμέτρητα δις. πληρώνονται για τόκους και χρέη στους ιμπεριαλιστές δανειστές, τους ντόπιους και ξένους τοκογλύφους και καπιταλιστές. Πρέπει να σταματήσουμε αυτή την αιμορραγία, να είμαστε αποικία χρέους. Έτσι θα βρεθούν πόροι για μια επανεκκίνηση και άλλη πορεία της οικονομίας. Για να σώσουμε δουλειές, υποδομές, παραγωγή, κοινωνικές υπηρεσίες, βιοτικό επίπεδο. Για να προχωρήσουμε σε γενναία διαγραφή χρεών/οφειλών για εργαζόμενους, άνεργους, φτωχά λαϊκά στρώματα.

► **Έξω τώρα από Ευρώ και ΕΕ.** Η ΕΕ φανέρωσε το αποκρουστικό της πρόσωπο: στρατηγείο αντεργατικών επιθέσεων, κτηνώδης ρατσισμός, άνοδος του φασισμού, ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και πόλεμοι, αντιδημοκρατική αναδίπλωση παντού.

Στην Ελλάδα, το λαϊκό αίσθημα ενάντια σε Ευρώ και ΕΕ φουντώνει – όσο κι αν προσπαθούν να το κρύψουν! Η έξοδος της χώρας μας, **η υιοθέτηση ενός δικού μας, «εθνικού» νομίσματος** είναι απόλυτα αναγκαία. Για να ξεφύγουμε απ' τον ζουρλομανδύα του Ευρώ/ΕΕ, που έχει χειροτερεύσει πολύ την κρίση. Να τσακίσουμε ένα βασικό στήριγμα των

Ε ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΜΑΣ

Μνημονίων και των ντόπιων καπιταλιστών. Να κάνουμε ένα πρώτο βήμα να ελέγξουμε την οικονομία, να τη λειτουργήσουμε υπέρ μας.

Εργαζόμενοι και λαοί στην Ευρώπη αμφισβητούν ολοένα περισσότερο την Ευρωζώνη/ΕΕ, πασχίζουν ν' απεγκλωβιστούν απ' αυτή τη μέγγενη και τις πολιτικές της. Οι πολιτικές δυνάμεις που μιλάνε υπέρ της ΕΕ, δέχονται συντριπτικά πλήγματα παντού. Μετά το Brexit, η ΕΕ είναι ένα άταφο πτώμα. Πρέπει να δώσουμε αγωνιστική διέξοδο σ' αυτή την αμφισβήτηση. Για να μην την εκμεταλλεύονται διάφοροι τσαρλατάνοι και ακροδεξιοί. Είμαστε σύμμαχοι με τους εργαζόμενους σ' όλη την Ευρώπη. Εμπρός με κοινούς αγώνες: **Για τη διάλυση της καπιταλιστικής/ιμπεριαλιστικής «φυλακής» της ΕΕ – Για μια Ευρώπη των Εργαζομένων, πραγματικά ενωμένη, δημοκρατική, ριζοσπαστική, Σοσιαλιστική.**

► **Εθνικοποιήσεις – Εργατικός Έλεγχος στην Οικονομία.** Τραπεζίτες, καπιταλιστές και οι πολιτικοί φίλοι τους αποδείχθηκαν ικανοί μόνο για λουκέτα, απολύσεις, ξεπούλημα υ-ποδομών, ρήμαγμα της οικονομίας. Για επι-

χειρήσεις που ζουν μόνο πάνω σε συντήριμα εργατικών δικαιωμάτων και με κρατικό χρήμα! Αυτή είναι η βάρβαρη λογική του καπιταλιστικού συστήματος και της κρίσης του. Πρέπει αγωνιστικά να επιβάλλουμε παντού:

- Εκτεταμένες εθνικοποιήσεις στους τομείς-κλειδιά (ενέργεια, μεταφορές, εισαγωγές-εξαγωγές κ.λπ.), πρωτίστως στις τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις. Για να κάνουμε εφικτό έναν οικονομικό σχεδιασμό, ενάντια στην καταστροφική αναρχία της αγοράς και του κέρδους.

- Έλεγχο από συνελεύσεις και επιτροπές εργαζομένων. Κανένας «ειδικός», απ' αυτούς που μας έφεραν ως την καταστροφή, δεν μπορεί να μας σώσει. Λύση πρέπει να δώσουμε εμείς οι ίδιοι. Σταματώντας τις απολύσεις, επιβάλλοντας μείωση των ωρών εργασίας και νέες προσλήψεις, ελέγχοντας τους ρυθμούς και τις συνθήκες δουλειάς. Ανοίγοντας τα λογιστικά βιβλία των καπιταλιστών, για ν' αποκαλυφτεί ο πλούτος που λεηλάτησαν απ' τον ιδρώτα μας!

► **Να πάρουμε τον πλούτο απ' τους καπιταλιστές,** την αχόρταγη ελίτ των ελάχιστων οικο-γενειών που κουμαντάρουν και λεηλατούν τα πάντα. Λεφτά πράγματι υπάρχουν – όχι κάτω απ' τα λαϊκά «στρώματα», αλλά



στους φουσκωμένους

τραπεζικούς λογαριασμούς και τις οφσώρ των πλουσίων, στις προκλητικές μεγάλες περιουσίες που πρέπει να δημεύσουμε. Βαριά φορολογία σε κεφάλαιο και κέρδη, ριζική ελάφρυνση για εργαζόμενους και φτωχά λαϊκά στρώματα.

► **Πάλι ενάντια στον πόλεμο και τους ιμπεριαλιστές εμπρηστές του.** Καμία συμμετοχή σε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους. Να κλείσουμε τις βάσεις. Έξω τώρα από το ΝΑΤΟ. Κοινή διεθνιστική πάλη των εργαζομένων και των λαών, σε Ελλάδα, Τουρκία, όλη την περιοχή.

► **Μαχητική υπεράσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών.** Να τσακίσουμε το μαύρο Κράτος Έκτακτης Ανάγκης ενάντια στους αγώνες μας. Αλληλεγγύη σε πρόσφυ-γες/μετανάστες; ανοιχτά σύνορα, με ελεύθερη, οργανωμένη, ασφαλή διέλευση.



ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, τα διάφορα επίσημα κόμματα και αποκόμματα, όλοι αυτοί οι μνημονιακοί παλιάτσοι είναι ορκισμένοι εχθροί μας. Για την καρέκλα της εξουσίας, είναι διατεθειμένοι για τα χειρότερα εγκλήματα σε βάρος των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Προσπαθούν να ταυτίσουν την αθλιότητα του ΣΥΡΙΖΑ με τις αγωνίες και τους αγώνες μας, για να μας πείσουν ότι όλα είναι μάταια, να μας βυθίσουν στην απόγνωση, να επιβάλλουν τα σχέδιά τους.

Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Πρέπει να καθαρίσουμε αυτή την Κόπρη του Αυγεία. Η δημόσια ζωή χρειάζεται ριζική ανανέωση. Να φυσήξει φρέσκος αέρας. **Μπορούμε να το κάνουμε μόνο εμείς οι ίδιοι, στηριγμένοι στις δικές μας δυνάμεις!** Πρέπει να επιβάλλουμε το δικαίωμά μας να έχουμε φωνή και μέλλον. Ενώνοντας και κλιμακώνοντας τους αγώνες – Με μαχητικές απεργίες, διαδηλώσεις, καταλήψεις, ως την Γενική Πολιτική Απεργία – Σε

ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΩΞΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ

Να “ανασάνουμε” απ' τον πολιτικό βάλτο

σύγκρουση με τους μηχανισμούς καταστολής – Με μια δική μας Εξέγερση Παντού: να εγκαθιδρύσουμε μια κυβέρνηση πραγματικά δική μας, μια επαναστατική **Κυβέρνηση των Εργαζομένων.** Που θα λογοδοτεί μόνο στο δίκαιο και τις ανάγκες μας, θα εφαρμόσει στην πράξη ένα Πρόγραμμα Σωτηρίας, θα ανοίξει τον δρόμο για μια Εργατική Δημοκρατία, για τον **Σοσιαλισμό.**

Να ξεπεράσουμε τις «συνταγές» της υποταγής και της ήττας

Το κενό στο εργατικό κίνημα είναι ολοφάνερο. Σχεδόν όλες οι δυνάμεις που μιλάνε στο όνομα των εργαζομένων και του λαού, παραδέρνουν σε κρίση.

- Η αστικοποιημένη **συνδικαλιστική γραφειοκρατία**, ειδικά της ΓΣΕΕ, έχει ταχθεί με τους δανειστές, τα Μνημόνια, τους «Μένουμε Ευρώπη». Δεν θέλουν και δεν μπορούν να κινητοποιήσουν τους εργαζόμενους. Έχουν οδηγήσει σε οικτρή κατάσταση το συνδικαλιστικό κίνημα. Πρέπει να απαλλαγούμε απ' αυτό τον καρκίνο.

- Η ηγεσία και ο μηχανισμός του **ΚΚΕ** κινούνται όλο και πιο σταλινικά. Ουσιαστικά

αρ-νούνται κάθε άμεση, ριζοσπαστική πάλη. Με παχιά λόγια για λύση σ' ένα ομιχλώδες μέλλον, καλλιεργούν την ηττοπάθεια και μοιρολατρία, επιδιώκοντας πάνω σ' αυτό να κερδίζουν ψήφους. Μετατρέπονται σε δύναμη ανοιχτά επικίνδυνη για το κίνημα και τους αγωνιστές. Με το λιβάνισμα των ΜΜΕ, αναπαράγουν την τρομοκρατία ότι η έξοδος από Ευρώ/ΕΕ θα φέρει καταστροφή. Θέλουν να παρουσιάζονται σαν η μοναδική δύναμη στο κίνημα. Για να το πετύχουν, δεν διστάζουν μπροστά σε οποιαδήποτε συκοφαντία. Ασκούν ακόμα και φυσική βία ενάντια σε αριστερούς ή ότι δεν ελέγχουν. Τέτοιες πρακτικές **δεν πρέπει να περάσουν.** Πρέπει αποφασιστικά να υπερασπίσουμε την εργατική δημοκρατία.

- Δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς (κύρια **ΛΑΕ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ**) βρίσκονται σε πολιτικό αδιέξοδο. Δεν έχουν σχέδιο αγώνων, οργάνωσης των εργαζομένων και της νεολαίας. «Χάνονται» σε κοινοβουλευτικές αυταπάτες ή θολά μέτωπα, σχέδια καλής διαχείρισης του ελληνικού καπιταλισμού, συζητήσεις για «διέξοδο» απ' την κρίση χωρίς σαφή επαναστατική προοπτική.

ΟΚΔΕ: Πως και γιατί παλεύουμε

ΟΚΔΕ: μια αναγκαία δύναμη - μια χρήσιμη επιλογή

Η εργατική τάξη, η νεολαία, οι αγωνιστές έχουν πληρώσει ακριβώς τις ρεφορμιστικές και θολές πολιτικές. Η αθλιότητα του ΣΥΡΙΖΑ είναι η πιο πρόσφατη - αλλά όχι η μόνη. Η κοινή «συνταγή» αυτών των αποτυχιών και κινδύνων είναι κατά βάθος μία: Λόγια για «ενότητα» γενικά και αόριστα (εκμεταλλεζόμενοι τον πόθο των μαζών για αγωνιστική ενότητα), ώστε να παραμεριστεί κάθε ταξική ιδεολογία και πολιτική - Υποσχέσεις για «εύκολες» και «γρήγορες» λύσεις, παρακάμπτοντας τα βασανιστικά καθήκοντα οικοδόμησης κομμάτων και πολιτικών, πραγματικά επαναστατικών.

Αυτός ο κατήφορος πρέπει και μπορεί να σταματήσει. Η κρίση είναι τεράστια, «αλέθει» κάθε μεσοβέζικη ή αναποτελεσματική πολιτική δύναμη. Απαιτούνται στέρεα, ανθεκτικά υλικά. Μια πολιτική που να πατάει γερά στον επαναστατικό μαρξισμό. Η εργατική τάξη, οι νέοι, οι αγωνιστές δεν χρειάζονται ένα οποιοδήποτε κόμμα ή «εργαλείο», μια επανάληψη των ολέθριων «λύσεων» τύπου ΣΥΡΙΖΑ, απλά για ν' ακουμπήσουν κάπου την ψήφο ή τις ελπίδες τους. Χρειάζεται ένα επαναστατικό κόμμα.

Η οικοδόμηση μιας τέτοιας δύναμης είναι ο στόχος της ΟΚΔΕ. Η οργάνωσή μας (στο ρεύμα του τροτσκισμού και της 4ης Διεθνούς) έχει βαθιές ρίζες στο εργατικό και επαναστατικό κίνημα στην Ελλάδα. Δεν παρασυρθήκαμε από το «κύμα» και τις αυταπάτες του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζουμε στον δρόμο του επαναστατικού μαρξισμού.

- Απευθυνόμαστε σε εργάτες, άνεργους, νέους, φτωχά στρώματα - σε χώρους δουλειάς, γειτονίες, σχολεία, σχολές. Με σεβασμό στην ανάπτυξη της δικής τους συνείδησης, αυτο-

οργάνωσης, δράσης. Με συναγωνιστικό και συντροφικό πνεύμα, αλλά χωρίς να διστάζουμε να στιγματίζουμε αυταπάτες και λάθη.

- Συμβάλλουμε σε κάθε ουσιαστική προσπάθεια διαλόγου και κοινής δράσης των αριστερών δυνάμεων. Όχι για εκλογικές συγκολλήσεις, αλλά για την ανάπτυξη των αγώνων.

- Ορθώνουμε τη φωνή μας ενάντια σε κάθε καταπάτηση της εργατικής δημοκρατίας μέσα στο κίνημα.

- Είμαστε παρόντες με όλες τις δυνάμεις μας σε κάθε αγώνα. Παλεύουμε σταθερά ενάντια στην ηττοπάθεια και μοιρολατρία που καλλιεργεί το σύστημα, παίρνοντας δύναμη από τους καθημερινούς αγώνες των εργαζομένων και της νεολαίας, μεγάλους ή μικρούς. Προετοιμαζόμαστε και οργανώνουμε την επόμενη άνοδο των αγώνων, με επιμονή, μ' ένα σχέδιο ανασυγκρότησης-ανασύνθεσης.

- Εδώ και χρόνια, έχουμε παίξει σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση εργατικών σωματείων και αντιστάσεων, σε εγχειρήματα αυτοδιαχείρισης. Σε υποδειγματικούς εργατικούς και νεολαιίστικους αγώνες.

- Εργαζόμαστε για την ανάπτυξη και διάδοση του Μαρξισμού και της ιστορίας του εργατικού κινήματος, με πολλές εκδόσεις, εκδηλώσεις, καμπάνιες.

Η οργάνωσή μας δεν κάνει συμβόλαιο με τη νίκη. Τέτοια δεν υπάρχουν - ή τα υπόσχονται ρεφορμιστές και πολιτικοί απατεώνες. Η ΟΚΔΕ κάνει συμβόλαιο με τον αγώνα. Όμως, η ιστορία, το πρόγραμμα, η πολιτική και πρακτική της έχουν μέσα τους όλες τις βασικές προϋποθέσεις και για τη νίκη. Σ' αυτό τον δρόμο καλούμε όλους όσους πραγματικά θέλουν να παλέψουν.



**Το μέλλον μας δεν είναι τα Μνημόνια, η εξαθλίωση, ο πόλεμος
'Όλοι στον αγώνα!**

ΟΡΓΑΝΩΘΕΙΤΕ - ΠΑΛΕΨΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ο.Κ.Δ.Ε.

Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας

