

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΩΣ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ ΝΑ ΞΗΛΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ

Από τις εκλογές της 25ης Γενάρη ζούμε μια διαφορετική και σύνθετη πολιτική κατάσταση. Το αποτέλεσμα των εκλογών αποτέλεσε μια πρώτη νίκη των εργαζομένων, των ανέργων, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, των νέων. Όλων αυτών που δεν πίστεψαν στα ψέματα των μνημονιακών κυβερνήσεων, της Ε.Ε. και του ΔΝΤ, που δεν υπέκυψαν στην τρομοκρατία και τους εκβιασμούς τους, που στράφηκαν προς τα αριστερά.

Η πρώτη αυτή λαϊκή νίκη αποτέλεσε ταυτόχρονα ένα ισχυρό χτύπημα στο μνημονιακό καθεστώς. ΝΔ και ΠΑΣΟΚ δεν έπεισαν σχεδόν κανέναν, παρά τους εκβιασμούς που χρησιμοποίησαν και τη μανιασμένη στήριξη της Ε.Ε., των ΜΜΕ, των ντόπιων αετονύχηδων μαυραγοριτών. Ηττήθηκαν όλοι αυτοί που εγκλημάτησαν εις βάρος του ελληνικού λαού, που επέβαλαν τα μνημόνια για να σώσουν τους ντόπιους και ξένους τοκογλύφους, τραπεζίτες και μεγαλοκαπιταλιστές. Αυτοί που οδήγησαν το 40% της κοινωνίας στη φτώχεια, τους μισθούς στα τάρταρα, 1,5 εκ. στην ανεργία. Αυτοί που κατέστρεψαν την οικονομία και ξεπούλησαν τη δημόσια περιουσία, που διέλυσαν την υγεία, παιδεία και κοινωνική ασφάλιση, τις ηθικές και πνευματικές αξίες, τις δημοκρατικές ελευθερίες.

Μαζί με τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και τους υπόλοιπους υπηρέτες των μνημονίων και του συστήματος (ΔΗΜΑΡ, ΛΑΟΣ, Παπανδρέου), ηττήθηκε και η Ε.Ε., το ΔΝΤ και οι ιμπεριαλιστές, ιδιαίτερα της Γερμανίας. Αυτοί οι εχθροί των εργαζομένων, που ως την ύστατη στιγμή, προεκλογικά, προσπαθούσαν να διασφαλίσουν με εκβιασμούς τη συνέχιση των μνημονίων και την παραμονή των εκλεκτών τους στην εξουσία.

Αυτή η λαϊκή νίκη και η βαριά ήττα των μνημονιακών και των ιμπεριαλιστών της Ε.Ε. και του ΔΝΤ δεν ήρθε ξαφνικά και «από το πουθενά». Δεν οφείλεται απλά στα μνημόνια, τις απάνθρωπες πολιτικές των ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, στη φθορά τους από τα 40 χρόνια που κυβερνούσαν. Είναι κυρίως αποτέλεσμα των σκληρών και ηρωικών αγώνων που έδωσε ο ελληνικός λαός τα τελευταία πέντε χρόνια. Του παρατεταμένου κοινωνικού πολέμου 2010-12, των περισσότερων από 30 γενικών απεργιών, τεράστιων συγκεντρώσεων & διαδηλώσεων, συγκρούσεων με τις συμμορίες των ΜΑΤ και ΔΕΛΤΑ. Των κινημάτων που συγκλόνισαν τη χώρα και την Ευρώπη, όπως το κίνημα των πλατειών, των σκληρών και παραδειγματικών αγώνων σε χώρους δουλειάς (ΕΡΤ, καθαρίστριες υπουργείου Οικονομικών, σχολικοί φύλακες, διαθέσιμοι κ.α.), των διάφορων κοινωνικών αγώνων όπως σε Κερατέα, Σκουριές κ.α.



**Οι εχθροί και τα προβλήματα
παραμένουν και απειλούν
να μας γυρίσουν πίσω!**

Οι μνημονιακές δυνάμεις εντός και εκτός συνόρων, παρότι έχασαν αυτή την πρώτη μάχη, έχουν ήδη εξαπολύσει την επίθεσή τους, για να μας επιβάλουν ένα νέο μνημονιακό καθεστώς.

Από το εξωτερικό, οι ιμπεριαλιστές της Ε.Ε. και του ΔΝΤ συμπεριφέρονται λες και δεν άλλαξε τίποτα. Αγνοούν επιδεικτικά το αποτέλεσμα των εκλογών και απαιτούν νέα μνημόνια με βάση το mail Χαρδούβελη και τις δεσμεύσεις της προηγούμενης μνημονιακής κυβέρνησης. Συνεχίζουν να εκβιάζουν και να τρομοκρατούν με κάθε τρόπο. Είναι αποφασισμένοι να πάνε ως το τέλος για να υπερασπίσουν τους τοκογλύφους δανειστές, τους μεγαλοεπιχειρηματίες καπιταλιστές Ελλάδας και Ε.Ε. Μας «κρατάνε» ακόμη στο ζουρλομανδύα του ευρώ, όπου δεν μπορούμε να παραμείνουμε παρά μόνο με **συνεχή μνημόνια**. Μας «κρατάνε» ακόμη με το ληστρικό χρέος, που **δεν μπορεί και δεν πρέπει ν' αποπληρωθεί**. Μας «κρατάνε» στους υποτιθέμενους δημοκρατικούς ευρωπαϊκούς θεσμούς, που αποδεικνύονται καθημερινά ωμοί μηχανισμοί ελέγχου και εκβιασμού χωρών και λαών, προς όφελος του μεγάλου ευρωπαϊκού κεφαλαίου.

Στο εσωτερικό της χώρας, από τη μια μεριά η «Πέμπτη Φάλαγγα» των λυσσασμένων μνημονιακών ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι και τα ΜΜΕξαπάτησης δίνουν ρεσιτάλ δωσιλογισμού και υποταγής στους τοκογλύφους δανειστές. Από την άλλη, δεκάδες ή και εκατοντάδες θέσεις κλειδιά (διοικητές τραπεζών και οργανισμών, γενικοί γραμματείς υπουργείων κ.α.) βρίσκονται ακόμα στα χέρια ορκισμένων **μνημονιακών και λαμογιών** του παλιού καθεστώτος. Αυτό με ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που με πρόσχημα τη «συνέχεια του κράτους» τους κρατάει στις θέσεις τους. Αμφίβολης προέλευσης και προθέσεων πρόσωπα στελεχώνουν ακόμα και το υπουργικό συμβούλιο. Ενώ παραμένει σχεδόν ως έχει ο κορμός του Κράτους Έκτακτης Ανάγκης (κατασταλτικά σώματα, εισαγγελείς, δικαστές κ.α.) που οικοδόμησαν οι

μνημονιακοί. Έτσι συνεχίζει να αποτελεί απειλή για το εργατικό κίνημα και τη νεολαία, όπλο στα χέρια των ντόπιων και ξένων εχθρών μας.

Τα **εκρηκτικά προβλήματα** της εργατικής τάξης, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων και της νεολαίας παραμένουν και ζητάνε εναγωνίως λύση. Η τεράστια ανεργία, η φτώχεια, η απλήρωτη εργασία, οι μισθοί-φιλοδωρήματα, οι συλλογικές συμβάσεις, η κατάρρευση της δημόσιας υγείας και παιδείας, της κοινωνικής ασφάλισης, δεν αντιμετωπίζονται απλά με ημίμετρα ή «έντιμους συμβιβασμούς» με Ε.Ε.-ΔΝΤ.

Όλα αυτά δεν είναι μόνο αποτέλεσμα μνημονίων αλλά της ίδιας της κρίσης, σήψης και παρακμής του καπιταλιστικού συστήματος, της λογικής του κέρδους, του ανταγωνισμού, της ατομικής ιδιοκτησίας στις τράπεζες, τα εργοστάσια, την πρωτογενή παραγωγή, σε όλους τους τομείς-κλειδιά της οικονομίας. Αυτή η παρακμή του συστήματος οδηγεί την παραγωγή σε

«λουκέτο», τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα σε πλήρη διάλυση. Αν δεν υπάρξουν σημαντικές **ρήξεις και ριζικές αλλαγές**, αν αυτό το σύστημα δεν αντικατασταθεί, θα δημιουργεί συνεχώς όλο και μεγαλύτερα χρέη, ελλείμματα, κοινωνική καταστροφή, «ανάγκη» για αντεργατικά-αντιλαϊκά μέτρα.

Χρειαζόμαστε μια οικονομία κάτω από τον έλεγχο των εργαζομένων, που θα λειτουργεί με γνώμονα τις ανάγκες μας, θα σχεδιάζεται δημοκρατικά και δεν θα αφήνεται στην καλή θέληση των αετονύχηδων κερδοσκοπών «επενδυτών» και των αγορών. Για να βρουν δουλειά οι 1,5 εκ. άνεργοι, να βγουν από την εξαθλίωση τα 4 εκ. και από την φτωχοποίηση το σύνολο του ελληνικού λαού, να αναστυλώσουμε την παιδεία, υγεία και ασφάλιση, να επαναφέρουμε τις εργασιακές σχέσεις και τα πολιτικά, δημοκρατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, να ανατάξουμε την κατεστραμμένη οικονομία.

Κανένας συμβιβασμός με τους εκβιαστές Ε.Ε.-ΔΝΤ-Αγορών Όχι σε νέες μνημονιακές πολιτικές, μνημόνια & μέτρα

Η ανακούφιση και απαλλαγή που αισθανθήκαμε με την ήττα των μνημονιακών ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, άρχισε να ξεθωριάζει. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ γρήγορα επιβεβαίωσε τις αμφιβολίες και τους προβληματισμούς για τη συνέπεια και αποφασιστικότητα να εφαρμόσει έστω το «πρόγραμμά της Θεσσαλονίκης» ή τις προγραμματικές δηλώσεις της.

Η ενδιάμεση «συμφωνία» Κυβέρνησης-Ευροgroup στις 20 Φλεβάρη και οι επικαιροποιήσεις της σε διάφορες συνόδους και συναντήσεις, συνιστούν μια τεράστια υποχώρηση:

1) Παρατείνεται το μνημονιακό καθεστώς τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο.

2) Αναγνωρίζεται η δανειακή σύμβαση και το σύνολο του χρέους.

3) Παρατείνεται ο έλεγχος και η επιτήρηση από τους εκπροσώπους των δανειστών-κερδοσκοπών, που τώρα ονομάζονται «θεσμοί» ή "Brussels group" σε αντικατάσταση της τρόικας. Η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι δε θα προχωρήσει σε «μονομερείς ενέργειες».

4) Ακυρώνεται σχεδόν στο σύνολό του ακόμη και το μετριοπαθές πρόγραμμα που προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ και αργότερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είχαν υποσχεθεί στον ελληνικό λαό.

5) Αποτελεί σαφή υπονόμηση της νίκης του ελληνικού λαού, που με τους αγώνες και την ψήφο του έδωσε σκληρή απάντηση στη δωσίλογη κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου, στην οικονομική και πολιτική ελίτ της Ε.Ε.

6) Δείχνει ότι η τελική(;) συμφωνία που θα υπογραφεί στα τέλη Ιουνίου μπορεί να μας ξαναγουρίσει στα μνημόνια και τον αρμαγεδδώνα των μνημονιακών πολιτικών.

Η επαίσχυντη αυτή συμφωνία δεν προσφέρεται για θριαμβολογίες, όπως έγινε αρχικά από τον ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση. Η αλήθεια είναι ότι τα νέα μέτρα και το mail Χαρδούβελη παραμένουν στο τραπέζι της «διαπραγμάτευσης». Τα Μνημόνια παραμένουν και ως μην αναφέρονται πουθενά στη «συμφωνία».



Επίσης παραμένουν οι διάφοροι επιτηρητές που τρομοκρατούν, εκβιάζουν και αμφισβητούν ευθέως το αν η κυβέρνηση μπορεί να αποφασίσει οτιδήποτε χωρίς την άδειά τους.

Αποδεικνύεται έτσι, για ακόμη μια φορά, πόσο λάθος είχαν όλοι εκείνοι που μιλούσαν για «Ευρώπη των λαών», για «εταίρους» και «διαπραγμάτευση» - και φυσικά ο κυριότερος εκπρόσωπος τους, ο ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγαίνοντας προς τη συμφωνία του Ιουνίου, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τη διαπραγματευτική της θέση, ανοίγει κι άλλο την όρεξη των ιμπεριαλιστών της Ε.Ε. και του ΔΝΤ, διακηρύσσοντας ότι θα πληρώσει μέχρι δεκάρας τους δανειστές. Ήδη τους έχει πληρώσει αρκετά δις. Για να το πετύχει, με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου έχει στραγγίσει όλα τα αποθεματικά της γενικής κυβέρνησης, των δήμων, ασφαλιστικών ταμείων, νοσοκομείων κ.α. και ετοιμάζεται να βάλει χέρι οπουδήποτε προς χάριν των τοκογλύφων.

Ακόμα, οι υποχωρήσεις της κυβέρνησης φαίνονται από τις καθυστερήσεις των διάφορων νομοθετικών πρωτοβουλιών που έχει εξαγγείλει. Όποιες απ' αυτές προχώρησαν, έφτασαν πετσοκομένες στη βουλή, με στρογγυλεμένες τις φιλολαϊκές αιχμές τους, υποκύπτοντας στην υστερία των μνημονιακών και τις πιέσεις της Ε.Ε.

ΝΑ ΣΑΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ

Πλήρης και οριστική κατάργηση των μνημονίων, των δανειακών συμβάσεων και των βάρβαρων μέτρων που τα συνοδεύουν.

Διαγραφή όλου του χρέους.

Στάση πληρωμών σε τραπεζίτες και τοκογλύφους, ντόπιους και ξένους. Για να έχουμε νοσοκομεία, σχολεία, δημόσιες επενδύσεις, θέσεις εργασίας και υποδομές. Ήδη η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει πληρώσει πάνω από 4 δις, καταφεύγει στο επαίσχυντο μέτρο των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου για να πληρώσει τους τοκογλύφους και συνολικά για το 2015 θα χρειαστούν πάνω από 22,5 δις ευρώ! **Ή το χρέος ή εμείς**, άλλος δρόμος δεν υπάρχει!

Έξοδο από το Ευρώ και την Ε.Ε.

Η Ε.Ε. δεν «μεταρρυθμίζεται» υπέρ των εργαζομένων. Όποιος τα λέει αυτά, είναι αφελής ή μας εξαπατά. Η Ε.Ε. ενορχηστρώνει τις βάρβαρες αντεργατικές-αντιλαϊκές επιθέσεις, τις αντιδημοκρατικές πολιτικές που ταπεινώνουν ολόκληρους λαούς.

Η διατήρηση του Ευρώ απαιτεί μνημόνια διαρκείας, επιτήρηση, κηδεμονία, μετατροπή χωρών σε «αποικίες χρέους». Πρέπει να βγούμε απ' το Ευρώ και την Ε.Ε. για ν' αρχίσουμε να ξηλώνουμε τα Μνημόνια, να πάρουμε τον έλεγχο της οικονομίας στα χέρια μας, να διαγράψουμε το χρέος.

Η ρήξη με Ευρώ/Ε.Ε. δεν είναι εύκολη, απαιτεί θυσίες κι έναν συνολικό αναπροσανατολισμό της οικονομίας. Αν όμως οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα είναι αποφασισμένα, αυτές θα είναι απείρως μικρότερες απ' τη συνέχιση της σημερινής καταστροφής.

Εθνικοποίηση των τραπεζών και των τομέων-κλειδιά της οικονομίας κάτω από εργατικό έλεγχο.

Σταμάτημα των ιδιωτικοποιήσεων και επανεθνικοποίηση όσων δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων ιδιωτικοποιήθηκαν.

Ένα πλατύ πρόγραμμα εθνικοποιήσεων είναι απαραίτητο, για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Για να σώσουμε τις υποδομές (λιμάνια, ενέργεια, οδικά, σιδηροδρομικά, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα κ.α.), τον φυσικό και ορυκτό πλούτο. Για να ελέγξουμε τη διανομή των προϊόντων, τις εισαγωγές και εξαγωγές, ενάντια στα υπερκέρδη «μεσαζόντων» και «καρτέλ». Για να ξαναοίξουμε τα κλειστά εργοστάσια, να αναζωογονήσουμε την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή. Κανένας λαός δεν

μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς με διαλυμένη παραγωγική βάση, μόνο με «τουριστική βιομηχανία» και αεριτζιδικές υπηρεσίες.

Αυτά πρέπει να τα εφαρμόσουμε οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, που παράγουμε τον πλούτο και κινούμε την οικονομία. Με συνελεύσεις, επιτροπές εργατικού και κοινωνικού ελέγχου παντού, για την οργάνωση της παραγωγής, τη διάθεση των προϊόντων, τη ρύθμιση των τιμών κ.λπ.

Δημιουργία θέσεων εργασίας για την απορρόφηση των ανέργων.

Μαζί με τις εθνικοποιήσεις και το άνοιγμα των κλειστών επιχειρήσεων, πρέπει να γίνουν σημαντικές δημόσιες επενδύσεις, για την ανάπτυξη των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας και τη δημιουργία μεγάλων έργων/υποδομών. Επιπλέον, αυτά τα μέτρα θα συμβάλλουν ώστε να βρεθούν οι απαραίτητοι πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό για τη σωτηρία των συστημάτων δημόσιας παιδείας, υγείας και κοινωνικής ασφάλισης.

Ανάκτηση των απωλειών σε μισθούς, συντάξεις και λαϊκά εισοδήματα. Επαναφορά της εργατικής νομοθεσίας και των συλλογικών συμβάσεων.

Για να σταματήσει η ασυδοσία των εργοδοτών και ο εργασιακός μεσαίωνας, που αποτελεί την καρδιά των μνημονίων.

Βαριά φορολογία στο κεφάλαιο.

Αυτοί που χρόνια κατακλέβουν τους εργαζόμενους και το δημόσιο χρήμα, φοροδιαφεύγουν και εισφοροδιαφεύγουν, οδηγώντας τα ασφαλιστικά ταμεία σε ασφυξία, πρέπει να πληρώσουν. Να παρθούν τα χρήματα από όπου υπάρχουν, από τα 600 δις καταθέσεων στο εξωτερικό, τις οφσόρ, με δέσμευση και δήμευση της περιουσίας όσων φοροδιαφεύγουν και αφήνουν απλήρωτους εργαζόμενους και ταμεία.

Κατάργηση του Κράτους Έκτακτης Ανάγκης.

Άμεση αποκατάσταση, των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, της λαϊκής και εθνικής κυριαρχίας. Ξήλωμα όλης της κατασταλτικής νομοθεσίας (τρομονόμοι, πολιτική επιστράτευση κ.α.). Κατάργηση των ειδικών κατασταλτικών σωμάτων (ΜΑΤ, ΔΕΛΤΑ, ΔΙΑΣ κ.α.).

ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ

ΓΙΑ ΜΙΑ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Δεν χρειάζεται κανένας εφησυχασμός, που σκόπιμα καλλιεργεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Χρειάζεται αγώνας παντού, μέχρι να επιβάλουμε το δίκιο μας. Εναντίον στους εκβιασμούς της Ε.Ε. και των Αγορών, στις υποχωρήσεις και τους συμβιβασμούς της κυβέρνησης. Να αγωνιστούμε μαζί με τα εκατομμύρια των ευρωπαϊών εργαζομένων, για να μην περάσουν μνημονιακές πολιτικές και οι εκβιασμοί. Οι ιμπεριαλιστές της Ε.Ε. είναι ο κύριος αντίπαλος και θα χρησιμοποιήσουν **όλα τα μέσα** προκειμένου να εφαρμόσουν την πολιτική τους, δηλαδή τα μνημόνια, να σώσουν την «Πέμπτη Φάλαγγα» των σαμαράδων και βενιζέλων αλλά και των υποτακτικών τους σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία κ.λπ. που απειλούνται άμεσα με ανατροπή. Για τους ευρωπαίους ιμπεριαλιστές και το πολιτικό τους προσωπικό, πρέπει πάθη θυσία ο ελληνικός λαός να ταπεινωθεί και να συντριβεί. Θέλουν να σταματήσουν οι επιπτώσεις της νίκης του ελληνικού λαού στις εργατικές και λαϊκές μάζες της Ε.Ε.

Οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, οι άνεργοι, η νεολαία, όλοι εμείς που αγωνιστήκαμε για να ξηλώσουμε τη σαμαροβενιζελική χούντα, δεν έχουμε περιθώριο να κάνουμε ούτε βήμα πίσω. Δεν πρέπει να καμφθούμε από τους εκβιασμούς, απ' το αίσθημα υποχώρησης και απελπισίας που θέλουν να μας επιβάλλουν οι εκβιαστές της Ε.Ε. και των «αγορών», οι ντόπιοι μνημονιακοί σύμμαχοί τους. **Δεν υπάρχει για μας δρόμος επιστροφής στο άθλιο μνημονιακό καθεστώς. Πρέπει να το ξηλώσουμε από παντού, μαζί με τους υπηρέτες και δωσίλογους τους!** Να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας, με αγώνες σε κάθε χώρο δουλειάς και σπουδών, σε κάθε γειτονιά, που θα έχουν

στόχο το ξήλωμα των μνημονίων στην πράξη. Να προετοιμαστούμε για την επερχόμενη σύγκρουση, να βάλουμε μπροστά τις εργατικές απαιτήσεις μας, να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια, να οργανωθούμε.

Έχουμε μπει στην πιο κρίσιμη και αποφασιστική φάση του κύκλου που άνοιξε από το 2009–10, στην οποία πρόκειται να κριθούν πολλά πράγματα. Το ρήγμα που άνοιξε με την πρώτη νίκη μας, πρέπει να βαθύνει ακόμη περισσότερο με αντικαπιταλιστικές λύσεις, που θα χτυπούν το κακό στη ρίζα του, δηλαδή το σάπιο και χρεοκοπημένο καπιταλιστικό σύστημα. Να προχωρήσουμε μπροστά, **στην εγκαθίδρυση μιας Κυβέρνησης των Εργαζομένων**, στηριγμένη στη δική μας αυτοοργάνωση, κινητοποίηση και αγώνα. Μια τέτοια κυβέρνηση μπορεί να επιβάλλει στην πράξη ένα πρόγραμμα πραγματικών λύσεων στα προβλήματά μας και να μας σώσει απ' την κρίση και χρεοκοπία του καπιταλιστικού συστήματος.



ergatikipali@okde.gr

www.okde.gr

Ο.Κ.Δ.Ε.

Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας

