

Che Guevara: Ένα σύμβολο για όλη τη νεολαία

Ο Ερνέστο Γκεβάρα ντε λα Σέρνα γνωστός ως «Τσε» αποτελεί ένα σύμβολο επανάστασης. Το έργο και οι ιδέες του κομαντάντε ενέπνευσαν και εμπνέουν γενιές μέχρι και σήμερα, η μορφή του αποτυπώνεται σε αφίσες με μαχητικό περιεχόμενο, καλλιτέχνες εμπνευστήκαν από το πρόσωπο του δημιουργώντας τραγούδια, ακόμα και σχεδόν 50 χρόνια μετά τη δολοφονία του. Είναι το όνομα που πρωτοέρχεται στο μυαλό μας ακούγοντας για την Κουβανέζικη επανάσταση. Πάνω απ' όλα είναι το όνομα που συνδέεται περισσότερο από κάθε άλλου επαναστάτη με τους αγώνες της νεολαίας. Γιατί όμως ο Τσε αξίζει πράγματι τέτοια αναγνώριση και θαυμασμό;

Ο Τσε, ο αργεντίνος κουμουνιστής επαναστάτης, ήταν ένας από τους αρχηγούς των ανταρτών στην Κούβα και αργότερα πολιτικός, συμμετείχε δυναμικά στην ανατροπή του δικτάτορα Μπατίστα στην Κούβα, ο οποίος υποστηριζόταν από τις ΗΠΑ.

Η έντονη ενασχόληση με τα πολιτικά ζητήματα καθώς και τον επαναστατικό μαρξισμό αρχίζει μετά τα ταξίδια του στην Νότια και Κεντρική Αμερική στην διάρκεια των οποίων έζησε από κοντά τις δύσκολες κοινωνικές συνθήκες του λαού, την αδικία της αποικιοκρατίας καθώς και την εκμετάλλευση από τους ισχυρούς. Αργότερα έρχεται σε επαφή με κουβανούς εξόριστους επαναστάτες όπου προετοίμαζαν την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος στην Κούβα. Έτσι μαζί με την ομάδα των ανταρτών ξεκινάν την επαναστατική δράση. Εκεί, ο Τσε αρχικά προσέφερε τις ιατρικές του υπηρεσίες αλλά σύντομα αναδεικνύονται οι στρατιωτικές του ικανότητες και γίνεται ένας από τους διοικητές του επαναστατικού στρατού συνεχίζοντας να προσφέρει παράλληλα και ιατρικές βοήθειες.



Μετά από 2ετή ανταρτοπόλεμο ο Τσε μαζί με τον στρατό δίνει την τελική, νικηφόρα μάχη ενάντια στον Μπατίστα και ανατρέποντας θριαμβευτικά την δικτατορία.

Με την νέα κυβέρνηση έκανε βασικές μεταρρυθμίσεις σκοπό είχαν να ξανακτίσουν την οικονομία της χώρας. Όμως ο Τσε δεν επαναπαύτηκε με την νίκη ούτε αρκέστηκε στα αξιώματα που κέρδισε από τη νέα κυβέρνηση της Κούβας. Αρχισε να ταξιδεύει μεταφέροντας διεθνώς το μήνυμα της επανάστασης του λαών. Όπως έλεγε και ο ίδιος, **δεν μπορούσε να είναι ελεύθερος όταν άλλοι άνθρωποι στον πλανήτη υφίστανται ακόμα την εκμετάλλευση.** Βοήθησε το εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα στο Κονγκό, ενώ τελικά εγκαταστάθηκε στην Βολιβία όπου ξεκίνησε προσπάθεια επανάστασης ενάντια στο δικτατορικό καθεστώς. Η προσπάθεια αυτή δεν είχε την επιτυχία της Κούβας, κι έτσι ο βολιβιανός στρατός με την έντονη στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ επιτέθηκε στην ομάδα του και κατάφερε να τον τραυματίσει, να τον αιχμαλωτίσει και στην συνέχεια να τον θανατώσει.

Ο Τσε Γκεβάρα μέχρι και την άδικη δολοφονία του από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες στις 9 οκτώβρη 1967 δεν επέτρεψε να γίνει υποχείριο των ισχυρών πάλεψε εναντίων τους μέχρι το τέλος της ζωής του για την επανάσταση, για την δικαίωση του λαού και την οικοδόμησης μίας κοινωνίας χωρίς εκμετάλλευση. Το έργο του παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα, σαν **το έργο ενός ανθρώπου που δε συμβιβάστηκε με την εκμετάλλευση, που θυσίασε τόσο την «κανονική ζωή» που θα μπορούσε να έχει, όσο και τη ζωή του ήρωα που κέρδισε με τους αγώνες του, φτάνοντας μέχρι το θάνατο για το ανώτερο ιδανικό της ανθρωπότητας.** Εμείς σαν νέοι, πρέπει σήμερα να αγωνιστούμε για τη ζωή μας, το μέλλον μας και την αξιοπρέπειά μας. Αν θέλουμε να νικήσουμε τη νέα χούντα που έχουμε μπροστά μας, ο καθένας από μας πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα του Τσε.

Hasta la Victoria siempre!

Νικολέττα

Φλεβάρης 2013

ΜΑΘΗΤΙΚΗ



ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ

Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω
 Α Ώ Ñ Á Á Á Á Á Á Á Á
 Á Ö Ñ Á Á Á Á Á Á Á Á

σελ. 6-7



Ι ΑΕΣ Ο Ω Ο Ω Ω Ω Ω Ω Ω
 Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω
 Ι Α Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω



σελ. 3 Σημαντικά προβλήματα στα σχολεία	σελ. 4-5 Να τελειώνουμε με τα μνημόνια και τα μέτρα τους	σελ. 8 Αυξάνονται οι αγώνες στους χώρους δουλειάς	σελ. 9-10 Να σταματήσουμε το κράτος «έκτακτης ανάγκης» & τη χρυσή αυγή	σελ. 11 Γυναίκες: θύματα πολλαπλής εκμετάλλευσης	σελ. 12 Che Guevara Ένα σύμβολο για όλη τη νεολαία
--	---	--	---	---	---

Μαθητική Αντεπίθεση Φλεβάρης 2013

επικοινωνία:

e-mail:

mathitikiantepithesi@yahoo.gr

blog:

mathitiki-antepithesi.blogspot.com

τηλέφωνο: 6978254992

**ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗΣ
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 5μμ
ΣΤΟ ΣΤΕΚΙ ΙΣΚΡΑ, ΑΜΥΝΤΑ 12**



από τη σύνταξη

Τον τελευταίο καιρό οι εξελίξεις στη χώρα μας τρέχουν πολύ γρήγορα. Επομένως από το προηγούμενο τεύχος της Μαθητικής Αντεπίθεσης αρκετά πράγματα έχουν αλλάξει. Η τρικομματική συμμορία του Σαμαρά συνεχίζει το καταστροφικό της έργο, πολύ πιο αδύναμη όμως αλλά και πολύ πιο επικίνδυνη. Έχοντας πλέον επιτεθεί σε όλους τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, επιχειρεί να ανοίξει ένα νέο μέτωπο, αυτή τη φορά με τη νεολαία.

Έχουν προηγηθεί δυόμιση χρόνια μνημονίων, επιθέσεων, αντεργατικών μέτρων. Όλα αυτά είτε άμεσα είτε έμμεσα έθιγαν τη νεολαία, της στερούσαν λίγο λίγο το μέλλον. Τώρα όμως φαίνεται ότι ξεκινάει η ευθεία επίθεση εναντίον της.

Στην εκπαίδευση, όπου βρίσκεται και το μεγαλύτερο κομμάτι των νέων, προωθείται το σχέδιο Αθηνά, η κατάργηση ενός μεγάλου ποσοστού των πανεπιστημιακών σχολών, μαζί με την κάθετη μείωση των εισακτών από τα σχολεία. Αυτό το σχέδιο συγχωνεύσεων θα το ακολουθήσουν κι άλλα, τόσο στα πανεπιστήμια όσο και στα σχολεία, όπου ήδη σχεδιάζεται η συγχώνευση/κατάργηση 2000 σχολείων. Ο στόχος είναι να πεταχτούν με συνοπτικές διαδικασίες έξω από την εκπαίδευση όσοι δεν μπορούν να πληρώνουν γι' αυτήν.

Πέρα από την εκπαίδευση, η πραγματικότητα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι νέοι όταν βγουν στην αγορά εργασίας, είναι πραγματικός εφιάλης. Η ανεργία έχει ξεπεράσει το 30%, ενώ για τους νέους είναι πάνω από 60%. Παράλληλα, οι μισθοί και τα μεροκάματα πέφτουν συνεχώς, αφού η κυβέρνηση έχει θεσπίσει μέσω των

μνημονίων και των νόμων κάθε είδους διευκολύνσεις στους εργοδότες, τους έχει απαλλάξει από κάθε υποχρέωση, επιτρέποντας τους να δίνουν χαρτζιλίκι αντί για μισθό.

Η πιο σημαντική ίσως εξέλιξη της τελευταίας περιόδου όμως είναι η προσπάθεια επιβολής από την κυβέρνηση και την τρόικα του «**κράτους έκτακτης ανάγκης**». Ολοένα και πιο συχνά βλέπουμε ότι οι νόμοι και οι αποφάσεις των κυβερνήσεων επιβάλλονται με τα ΜΑΤ και τα δικαστήρια. Όποιος αντιστέκεται, αγωνίζεται ή απλά έχει άλλη άποψη που δεν συμφωνεί με τη μοναδική αλήθεια των μνημονίων, βαφτίζεται εχθρός της πατρίδας, βολεμένος ή ακόμα και τρομοκράτης. Αυτή η τεράστια εκστρατεία που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση ενάντια στους εργαζόμενους και τους συνδικαλιστές-προσπαθώντας αυτή η λέξη να γίνει συνώνυμο του απόλυτου κακού- στις απεργίες και τις διαδηλώσεις, έρχεται τώρα να επικεντρωθεί πάνω στη νεολαία. **Μια νεολαία που όπως φαίνεται ακόμα και από τα νούμερα της ανεργίας, περισσεύει στην Ελλάδα της κρίσης και των μνημονίων.**

Γνωρίζουν πολύ καλά, ότι τα μέτρα και τα μνημόνια τους θα φέρουν οργή, αντιδράσεις, αγώνες, ακόμα και εξεγέρσεις. Επίσης γνωρίζουν ότι η νεολαία αργά ή γρήγορα θα πρωταγωνιστήσει σ' αυτά. Γι' αυτό το λόγο και αυτή η επίθεση. Θέλουν να μας απομονώσουν από την υπόλοιπη κοινωνία, να μην συνδεθούν οι αγώνες μας με τους δικούς της. Ξεκινάν από το ότι οι νέοι είναι βίαιοι, κακομαθημένοι, τεμπέληδες, ότι τα βρήκαν όλα έτοιμα άρα κακώς παραπονιούνται, και φτάνοντας μέχρι το ότι είναι αλήτες, τρομοκράτες κλπ.

Ο ρόλος που επιφυλάσσουν κυβέρνηση και τρόικα στη γενιά που είναι σήμερα μαθητές, δεν είναι απλά ένας ρόλος κομπάρσου. Η νεολαία απλά δεν έχει ρόλο στο μέλλον που ετοιμάζουν. Είμαστε αυτοί που θα πληρώσουμε όλα τα σπασμένα, που πάνω τους θα εφαρμοστούν όλα τα μνημόνια χωρίς καμιά εξαίρεση, καθώς και όσα πρόκειται ακόμα να ψηφιστούν. Γιατί όλοι πλέον έχουν καταλάβει ότι αυτή η πολιτική δεν πρόκειται να σταματήσει από μόνη της. Το ένα μνημόνιο θα διαδέχεται το άλλο, όλα θα αποτυγχάνουν και συνεχώς θα παίρνουμε τα «τελευταία» μέτρα.

Η ίδια η κυβέρνηση λοιπόν μας ρίχνει το γάντι. Μας λέει ευθέως ότι οι πιθανότητες να σπουδάσουμε είναι πολύ λίγες, να δουλέψουμε σχεδόν ανύπαρκτες και μ' αυτήν την έννοια και το να πηγαίνουμε σχολείο σε λίγο δεν θα έχει και πολύ νόημα. Μας αρνείται και το παρόν και το μέλλον και παράλληλα προσπαθεί με ψέματα και συκοφαντίες να μας φορτώσει και όλα τα στραβά που έγιναν πριν ακόμα εμείς γεννηθούμε! Η αλήθεια είναι όμως ότι το τελευταίο δεν το καταφέρνει. Η κοινωνία, οι εργαζόμενοι, περιμένουν από μας, περιμένουν να μπούμε μαχητικά στο πλευρό τους σ' αυτόν τον κοινωνικό πόλεμο που γίνεται.

Μόνο αυτή η επιλογή υπάρχει για μας σήμερα. Αυτοί δε μας αφήνουν να ζήσουμε, εμείς δεν θα τους αφήσουμε να ησυχάσουνε. Κανείς δεν θα μας χαρίσει τίποτα, αντίθετα μας τα παίρνουν όλα χωρίς να μας ρωτήσουν. Την τελευταία λέξη όμως θα την πούμε εμείς. Γιατί είμαστε πολλοί, είμαστε νέοι κι έχουμε δίκιο.

**Καλή ανάγνωση
και καλούς αγώνες**

Γυναίκες: Θύματα πολλαπλής εκμετάλλευσης

Πριν από κάποιο καιρό ένας κτηνώδης ομαδικός βιασμός σημειώθηκε στην Ινδία. Μια γυναίκα 29 ετών βιάστηκε από έξι άνδρες μέσα σε λεωφορείο στα βόρεια της χώρας. Με αφορμή αυτό το γεγονός ξέσπασαν αρκετές κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις σε όλη την Ινδία κατά της καταπίεσης και της κακοποίησης των γυναικών.

Η εκμετάλλευση των γυναικών έχει διάφορες μορφές, από τη σεξουαλική κακοποίηση μέχρι την οικονομική εκμετάλλευση και είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν γυναίκες θύματα βιασμών και κακοποίησης. Ωστόσο το φαινόμενο παρατηρείται περισσότερο σε περιοχές στις οποίες οι άνθρωποι ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες και μέσα στη εξαθλίωση. Η καταπίεση οδηγεί σε απάνθρωπες πράξεις όπως αυτές του βιασμού. Εκτός από την έλλειψη βασικών αγαθών για την κάλυψη βιοτικών αναγκών, σε αυτές τις περιοχές, οι γυναίκες υποφέρουν λόγω του φύλλου τους και φυσικά δεν λείπουν και οι διακρίσεις. Η γυναίκα αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο αναπαραγωγής και συχνά ως αντικείμενο εκμεταλλεύσεις από διάφορους εργοδότες (π.χ. παρατηρούνται γυναίκες οι οποίες δουλεύουν με ελάχιστο αντάλλαγμα, τίποτα ή ακόμη χειρότερα της εκμεταλλεύονται και της κακοποιούν γιατί τις θεωρούν ιδιοκτησία τους).

Φυσικά οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πέρα από τη σεξουαλική κακοποίηση γενικότερα προβλήματα. Οι διαφορές στο μισθό για την ίδια δουλειά με τους άντρες, το δικαίωμα στην ψήφο που στις περισσότερες χώρες κατακτήθηκε σχετικά πρόσφατα ενώ σε κάποιες άλλες ακόμα δεν υπάρχει, και φυσικά η προκατάληψη ότι η γυναίκα είναι υποχρεωμένη να κάνει τις δουλειές του σπιτιού και να μεγαλώνει τα παιδιά, ανεξάρτητα αν δουλεύει ή όχι, πράγμα που ισχύει και στις πιο εξελιγμένες χώρες. Οι γυναίκες αδικούνται σε πολλούς



>> Διαδήλωση ενάντια στη βία κατά των γυναικών στην Ινδία

ακόμη τομείς, υπάρχουν γυναίκες οι οποίες δέχονται ψυχολογική και σωματική κακοποίηση από τους πολύ κοντινούς τους άνδρες συγγενείς και φίλους. Επίσης τα δικαιώματα των γυναικών καταπατούνται και μέσα στο χώρο της δουλειάς τους. Οι γυναίκες π.χ. έχουν δικαίωμα στην άδεια εγκυμοσύνης και στο αντίστοιχο επίδομα αλλά υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν δίνεται ούτε η άδεια ούτε το επίδομα.

Αν και γυναίκες κάθε κοινωνικής προέλευσης και κάθε εθνικότητας έχουν πέσει κατά καιρούς θύμα εκμετάλλευσης, τα ποσοστά είναι συντριπτικά μεγαλύτερα για τις γυναίκες της εργατικής τάξης. Για παράδειγμα μια γυναίκα επιχειρηματίας η οποία ζει άνετα και δεν αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα πέσει θύμα εκμετάλλευσης τόσο εύκολα.

Η ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, δεν υπήρχε από πάντα, δεν είναι κάτι το φυσικό. Το πιθανότερο είναι ότι η γυναίκα παλιότερα θα είχε πρωτεύων ρόλο στο σπίτι. Αυτό δεν ισχύει πια εδώ και πολλά χρόνια κι έτσι τώρα δέχεται πολλαπλή καταπίεση.

Στο παρελθόν είχαν γίνει μαζικοί αγώνες από το γυναικείο αλλά και το εργατικό κίνημα για τα δικαιώματα της γυναικάς και

κερδήθηκαν αρκετά όπως το κεκτημένο δικαίωμα των γυναικών να παίρνουν ίδιο μισθό με τους άνδρες. Σήμερα υπάρχουν πολλές οργανώσεις που υπερασπίζονται τα δικαιώματα της γυναίκας. Ωστόσο, οι γυναίκες δεν πρέπει να βλέπουν τα προβλήματα τους ξεκομμένα από τα προβλήματα των εργαζομένων και της νεολαίας. Στο κάτω κάτω είναι ο ίδιος ο καπιταλισμός που για να κάνει μόνιμη τη μεγαλύτερη αδικία, το να υπάρχουν φτωχοί και πλούσιοι, δημιουργεί όλες τις άλλες διακρίσεις, άρα και την καταπίεση των γυναικών. Εμείς οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των γυναικών στη πράξη να καταρρίπτουμε κάθε στερεότυπο που δημιουργείται σε οποιοδήποτε χώρο(είτε δουλειάς είτε σχολείου είτε οτιδήποτε άλλο). Επίσης πρέπει μέσα από την δράση μας να αντανakλάται η άποψη μας υπέρ των γυναικείων δικαιωμάτων.

Μόνο αν οι γυναίκες νιώσουν πραγματικά ίσες με τους άντρες, όπως πρέπει να είναι, μπορούν να αγωνιστούν με όλη την ψυχή τους ενάντια στην εκμετάλλευση. Ονειρευόμαστε έναν κόσμο χωρίς καμία καταπίεση, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, είτε είναι σε διαφορετικό φύλο είτε είναι από διαφορετική χώρα!

Να σταματήσουμε τις ρατσιστικές επιθέσεις της Χρυσής Αυγής

Συνεχίζει το θρασύδειλο και δολοφονικό της έργο η συμμορία της Χρυσής Αυγής. Στις 17/1, ο Πακιστανός Λουκμάν Σαχτζάτ μαχαιρώθηκε πισώπλατα από δύο φασίστες στα Πετράλωνα της Αθήνας, ενώ πήγαινε στη δουλειά του με το ποδήλατό του. Οι δράστες συνελήφθησαν, αλλά αντίθετα με ό,τι γίνεται σε περιπτώσεις σ ύ λ λ η ψ η ς α π ε ρ γ ώ ν , εργαζομένων κλπ, το θέμα πολύ γρήγορα «θάφτηκε» από τα ΜΜΕ.

Λίγο καιρό αργότερα, στο Παλιό Φάληρο της Αθήνας, χρυσαυγίτες επιτέθηκαν σε μαθητή Λυκείου τραυματίζοντάς τον με μαχαίρι στο κεφάλι και το λαιμό, γιατί πριν από κάποιες μέρες είχε αντιπαρατεθεί λεκτικά μαζί τους.

Οι νεοναζί φασίστες της Χρυσής Αυγής, απολαμβάνουν την κάλυψή τους από το κράτος και την συγκυβέρνηση, καθώς και την επί της ουσίας διαφήμιση που τους γίνεται από τα ΜΜΕ, και συνεχίζουν να επιτίθενται κρυφά, στα σκοτάδια σε αντιφασίστες μαθητές, ανέργους, μετανάστες, σε οποιονδήποτε μπορεί να ξεσηκωθεί ενάντια στη βαρβαρότητα του καπιταλισμού.

Ο φασισμός στηρίζεται και αναπτύσσεται σε περιόδους κρίσης του καπιταλισμού και επίθεσης στα δικαιώματα και τις κατακτήσεις του λαού, με έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο: να βάλει "στο γύψο" τους εργαζόμενους, τους άνεργους, την νεολαία. Να θάψει την αντίσταση στην πολιτική που ασκείται από τις κυβερνήσεις του κεφαλαίου κάτω από τις μαύρες στολές και τα άρβυλα, να τσακίσει τα εργατικά δικαιώματα, να υποδείξει ως



ένοχο για την κατάσταση τον διπλανό, εμπλέκοντας σε μια ενδοταξική διαμάχη όλους τους πληττόμενους από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές, με μόνο κερδισμένο το κεφάλαιο που βγαίνει "λάδι" από τον εμφύλιο των φτωχών.

Η Χρυσή Αυγή, ως γνήσιο νεοναζιστικό μόρφωμα, υπηρετεί αυτόν ακριβώς τον σκοπό: αποπροσανατολίζει το λαό από το πραγματικό πρόβλημα, που είναι η πολιτική συγκυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ - κεφαλαίου και υποδεικνύει ως υπεύθυνους για την κατάσταση τους μετανάστες, τους δημόσιους υπάλληλους, τους εργαζόμενους που αμείβονται λίγο καλύτερα.

Ο μεγαλύτερος όμως κίνδυνος παραμένει πάντα η ίδια η κρατική καταστολή, αφού επιτελεί κι αυτή ένα επί της ουσίας φασιστικό έργο και μάλιστα με πολλές περισσότερες δυνατότητες. Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, οι βασανισμοί κρατουμένων στα Αστυνομικά Τμήματα, οι ξυλοδαρμοί μεταναστών, η επίταξη απεργιών είναι τρανταχτές αποδείξεις γι' αυτό.

Πόσες ακόμα ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ;

Την Παρασκευή 1 Φλεβάρη η δημοτική αστυνομία της Αθήνας καταδίωκε μετανάστες μικροπωλητές στο σταθμό του ΗΣΑΠ στο Θησείο. Ο 38χρονος **BABAKAR NDIAYE**, από τη Σενεγάλη πέφτει από ύψος 7 μέτρων στις γραμμές του τρένου και πεθαίνει. Δυνάμεις των ΜΑΤ απωθούν με δακρυγόνα μετανάστες και αλληλεγγύους που συγκεντρώνονται για να διαμαρτυρηθούν. Δύο βδομάδες πριν, στα Πετράλωνα, δύο έληφνες νεο-ναζί είχαν δολοφονήσει τον 26χρονο **SHEHZAD LUQMAN** από το Πακιστάν.

ΠΟΡΕΙΑ: Πέμπτη 14 Φλεβάρη, 6μμ. Καμάρα μεταναστευτικές κοινότητες ★ αντιφασιστικές/ανταρσιαστικές οργανώσεις

Η απάντηση απέναντι στη φασιστική δολοφονική βία που έρχεται να συμπληρώσει τη βία που εξαπολύουν εναντίον ολόκληρου του λαού -μεταναστών και "ντόπιων"- οι κατασταλτικοί μηχανισμοί, θα πρέπει να είναι ένα μαζικό κίνημα "ντόπιων" και μεταναστών που θα τσακίσει τις φασιστικές συμμορίες και θα ανατρέψει τις πολιτικές που παράγουν φτώχεια, εξαθλίωση, ρατσισμό και φασισμό.

Να μην αφήσουμε τους φασίστες να δολοφονούν μετανάστες στις γειτονιές μας, να μην αφήσουμε κανένα μαθητή, νέο, εργαζόμενο μόνο του απέναντι σ' αυτήν τη συμμορία. Ο καλύτερος τρόπος για να τσακίσουμε τους νεοναζί είναι η αυτοοργάνωσή μας, ο αγώνας ενάντια στο μνημόνιο, την κυβέρνηση, τη βαρβαρότητα του καπιταλισμού.

Αχιλλέας & Γιώργος

Σημαντικά προβλήματα στα σχολεία

Με το σχέδιο Αθηνά, μπαίνει στο στόχαστρο η εκπαίδευση. Η αρχή γίνεται από την τριτοβάθμια, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα σταματήσει εκεί. Αντίθετα ήδη έχει δείξει ότι δεν θα αφήσει καμιά βαθμίδα ανέγγιχτη.

Φυσικά, προβλήματα στη δημόσια εκπαίδευση και στα σχολεία συγκεκριμένα υπήρχαν έτσι κι αλλιώς. Στον προϋπολογισμό του 2013, για την παιδεία αποφασίστηκε να δοθούν 4,9 από 6,1 δις που δόθηκαν το 2012 δηλαδή το 2,51% του Α.Ε.Π από περίπου 2,9%. Ο προϋπολογισμός αυτός συνεχώς μειώνεται, με αποτέλεσμα την υπολειτουργία πολλών σχολείων.

Τα προβλήματα που άρχισαν να εμφανίζονται όλη τη χρονιά σε αρκετά σχολεία είναι:

α) η έλλειψη κονδυλίου για τη θέρμανση, η οποία οδήγησε σχολεία κυρίως στην Φλώρινα να παραμείνουν κλειστά για αρκετό καιρό, ενώ σε αρκετά σχολεία οι καθηγητές ζήτησαν από γονείς και μαθητές χρήματα για να μπορέσει το σχολείο να βάλει πετρέλαιο. Το ίδιο γίνεται πλέον συχνά και για διάφορες ανάγκες του σχολείου (φωτοτυπίες, μελάνια, αναλώσιμα κλπ)

β) η έλλειψη καθηγητών στα σχολεία (πρόβλημα το οποίο θα μεγιστοποιηθεί με τους μηδενικούς διορισμούς και το επόμενο κύμα απολύσεων),

γ) ο υποσιτισμός μαθητών που πρωτοεμφανίστηκε πέρυσι αλλά τώρα ξανάρχεται στο προσκήνιο, αφού υπάρχουν καθημερινά αναφορές για λιποθυμίες μαθητών μέσα στα σχολεία,

δ) η απουσία μέσου μεταφοράς μαθητών σε ειδικής



κατεύθυνσης σχολεία, τα οποία βρίσκονται εκτός του δήμου τους.

Πέρα από αυτά τα προβλήματα, σε αρκετές περιοχές οι διευθύνσεις των σχολείων προχωράν σε συγχωνεύσεις τμημάτων - κυρίως σε ΕΠΑΛ- ώστε να μπορέσουν με καθηγητές από αυτά τα σχολεία να καλύψουν κενά σε άλλα της περιοχής, πράγμα το οποίο δημιουργεί μπάχαλο και τμήματα με πάνω από 30 μαθητές. Επίσης είναι γνωστό ότι βρίσκεται στα σκαριά και σχέδιο συγχωνεύσεων σχολείων, που αυτή τη φορά μάλλον θα πλήξει περισσότερα Γυμνάσια και Λύκεια, και αφορά περίπου 1500-2000 σχολεία πανελλαδικά, σε πρώτη φάση (περίπου το 10% των συνολικών σχολείων).

Σίγουρο είναι ότι αν η κυβέρνηση καταφέρει να ξεμπερδέψει με τους φοιτητές, θα στραφεί στους μαθητές που... κοστίζουν κι αυτοί ακριβά. Η αλλαγή του συστήματος εισαγωγής στο πανεπιστήμιο αλλά και η

αλλαγή της δομής του σχολείου ώστε να φτάνουν όσο πιο λίγοι γίνεται στο απολυτήριο είναι σχεδόν δεδομένα. Όμως πέρα από τις νομοθετικές αλλαγές, τα σχολεία από δω και πέρα, όσο περνάν νέα μέτρα, όσο δυσκολεύει η κατάσταση στα σπίτια των εργαζομένων, θα βρίσκονται κάθε μέρα αντιμέτωπα με τον κίνδυνο της κατάρρευσης.

Οι μόνοι που μπορούμε να σταματήσουμε αυτό που πάει να γίνει, δηλαδή σταδιακά τα μισά σχολεία να κλείσουν και τα άλλα μισά να υπολειτουργούν ή να λειτουργούν μόνο γι' αυτούς που έχουν χρήματα, είμαστε εμείς οι μαθητές μαζί με την υπόλοιπη νεολαία και τους εργαζόμενους. Ήδη οι φοιτητές έχουν ξεκινήσει κινητοποιήσεις ενάντια στο σχέδιο "Αθηνά". Πρέπει να ενωθούμε μαζί τους για να σταματήσουμε τα σχέδια κυβέρνησης και τρόικας για τη δημόσια εκπαίδευση!

Αναστάσης

Με τα συνεχή Μνημόνια θέλουν να μας τελειώσουν... ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ!

Ήδη από τον προηγούμενο κιάλας χρόνο μετά από 2 Μνημόνια και μια σειρά συνεχών καταπατήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η νέα τρικομματική χούντα που προέκυψε μετά από τις τελευταίες εκλογές του Ιουνίου του 2012 μόλις 5 μήνες μετά την εκλογή της είχε ήδη αλλάξει τα όσα έλεγε προεκλογικά (όχι άλλες μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, όχι άλλες περικοπές από κοινωνικές υπηρεσίες, όχι άλλη αύξηση της φορολογίας, πάταξη της φοροδιαφυγής και το κυριότερο επαναδιαπραγμάτευση με την Ε.Ε για το Μνημόνιο) και είχε δεχτεί την επιβολή ενός 3ου μνημονίου ακόμα πιο βάρβαρου και πιο εξοντωτικού από τα 2 προηγούμενα μνημόνια μαζί.

Το Μνημόνιο 3 που ψηφίστηκε στα τέλη του 2012 μπήκε σε εφαρμογή από την πρώτη μέρα του νέου έτους. Αυτό σημαίνει μια τεράστια υποβάθμιση του ήδη κατακερματισμένου βιοτικού μας επιπέδου, μια απότομη διάλυση της υγείας και της παιδείας, μια κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας και παράλληλα μια σειρά κλεισιμάτων χιλιάδων επιχειρήσεων κ.α ανοίγεται πλέον μπροστά μας. Τα αποτελέσματα του νέου αυτού πακέτου θανάτου έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται.

Η κυβέρνηση προσπαθεί να παραμείνει με νύχια και με δόντια στην εξουσία –φυσικά με την πλήρη στήριξη τραπεζιτών, επιχειρηματιών κλπ- ασκώντας μια πολιτική που βασίζεται πάνω στο ψέμα και στον φόβο. Κατ' αρχήν μας βομβαρδίζει



>> 7/11/2012 Συνεδρίαση της βουλής για την ψήφιση του Μνημονίου 3

καθημερινά με ψέματα από τα ΜΜΕ, προσπαθώντας να μας πείσει ότι τα πηγαίνουμε καλύτερα από ποτέ, ότι βγαίνουμε από την κρίση ή ότι όσο μας κυβερνάν αυτοί δεν θα υπάρξει κίνδυνος. Για όσους αυτό δεν φτάνει –και φυσικά αυτοί είναι πάρα πολλοί, αφού ο καθένας ξέρει πολύ καλά πως μέρα με τη μέρα τα βγάζει πέρα και πιο δύσκολα- προχωράει σε ωμούς εκβιασμούς. Απειλεί ότι αν υπάρξει και η παραμικρή αντίδραση στις περικοπές και τα μνημόνια, θα έρθουν αναγκαστικά νέα μέτρα ακόμα πιο σκληρά. Επειδή όμως σχεδόν όλοι έχουν καταλάβει ότι τα νέα σκληρά μέτρα θα έρθουν έτσι κι αλλιώς, προχωράει στο τελευταίο της όπλο: Την καταστολή και τη βία. Προσπαθούν δηλαδή να σταματήσουν τους εργατικούς αγώνες και να μην αφήσουν κανένα κομμάτι της κοινωνίας να αντιταχθεί στα σχέδια τους και για αυτόν ακριβώς τον λόγο

επιστρατεύουν συνέχεια την αστυνομία (Μ.Α.Τ- Δ.Ι.Α.Σ πιο πρόσφατα Ε.Κ.Α.Μ), τα δικαστήρια και την Χρυσή Αυγή και συλλαμβάνουν αγωνιστές γιατί υπερασπίζονται τους αγώνες τους, μπουκάρουν σε πολιτικούς χώρους όπως στέκια, καταλήψεις κ.α και προσπαθούν έτσι με την τρομοκρατία να επιβάλουν τον φόβο και την παθητικότητα. Γιατί όμως η μόνη τους λύση είναι η τρομοκρατία και η ωμή βία; Γιατί δεν έχουν άλλο τρόπο να επιβάλουν αυτά που θέλουν, γιατί η ανοχή του κόσμου έχει στερέψει, γιατί πλέον όλοι έχουν καταλάβει ότι τίποτα δεν θα λυθεί έτσι και ότι κανένας τους δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτήν την κρίση. Έτσι όταν η πολιτική τους επιρροή είναι ανύπαρκτη, όταν κανένας δεν τους πιστεύει πια και όλοι κινούνται εναντίον τους, όταν οι ίδιοι οι πολιτικοί και τα κόμματά τους βρίσκονται σε κατάσταση εξευτελισμού και αποσύνθεσης

Το κράτος έκτακτης ανάγκης και η καταστολή δεν θα περάσουν!

Τον τελευταίο καιρό, η κυβέρνηση έχει περάσει σε μια μεγάλη όξυνση της καταστολής, σε ένα πρωτοφανές σε ένταση και διάρκεια χτύπημα των εργατικών αγώνων και όσων συμμετέχουν σε αυτούς. Χτυπάνε την εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα για να υπερασπιστούν τα μνημόνια και τα συμφέροντα των επιχειρηματιών, αφού έχουν καταλάβει ότι η ανοχή της κοινωνίας προς αυτούς και τις πολιτικές τους έχει πια τελειώσει, κι έτσι δεν έχουν άλλο μέσο από τη βία.

Στις 15/11/2012 όταν ήρθε ο Φούχτελ (υπουργός εργασίας της Γερμανίας) στη Θεσσαλονίκη για σύσκεψη με θέμα τις ιδιωτικοποιήσεις, οι εργαζόμενοι των δήμων αντέδρασαν και μετά από επέμβαση των ΜΑΤ συνελήφθησαν 3 εργαζόμενοι οι οποίοι αθώωθηκαν και θα ξαναδικαστούν με έφεση εισαγγελέα. Στις 17/11 τα ΜΑΤ μπήκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, έδειραν και συνέλαβαν 16 φοιτητές οι οποίοι υπερασπίζονταν την κατάληψη και την απεργία των εργολαβικών εργαζομένων, ενώ μπήκαν και δεύτερη φορά μέσα στο άσυλο και συνέλαβαν 11 απεργούς οι οποίοι καταδικάστηκαν σε 8 μήνες φυλάκιση με αναστολή. Εισέβαλαν στην ΑΣΟΕΕ (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) όπου συνέλαβαν 16 μετανάστες μικροπωλητές ενώ μπήκαν και σε χώρους του συλλόγου φοιτητών. Δεν σταματάνε εδώ βέβαια οι επεμβάσεις με πιο πρόσφατες περιπτώσεις τις εισβολές σε στέκια και καταλήψεις όπως στη Βίλα Αμαλίας και Δέλτα. Στα τέλη Γενάρη, μετά από μια εβδομάδα απεργίας των εργαζομένων του ΜΕΤΡΟ, η κυβέρνηση προχώρησε στο φασιστικό μέτρο της επίταξης, κατέλαβε τις γραμμές με τα ΜΑΤ και γύρισε σε καταναγκαστική εργασία τους απεργούς. Στις αρχές του Φεβρουαρίου δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για ληστεία σε τράπεζα και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση βασανίστηκαν άγρια επί ώρες από τους αστυνομικούς, μέχρι που



παραμορφώθηκαν τα πρόσωπά τους. Ενώ χτυπάνε τους αγώνες, ειδικά το τελευταίο διάστημα και δικάζουν αγωνιστές που αγωνίζονται για τη ζωή τους, για να έχουν να ταΐσουν τις οικογένειες τους σαν να δικάζουν εγκληματίες, οι πραγματικοί υπεύθυνοι για την κατάσταση της Ελλάδας ή οι συμμορίες της Χρυσής Αυγής που μαχαιρώνουν μετανάστες και αγωνιστές, την βγάζουν καθαρή.

Συνέλαβαν μήπως τους πάμπλουτους της λίστας Λαγκάρντ που φυγάδευαν τα χρήματά τους στο εξωτερικό παράνομα; ΟΧΙ, όλες οι συλλήψεις έγιναν σε εργαζόμενους, απεργούς, μετανάστες μικροπωλητές, αγωνιστές, αριστερούς, αναρχικούς καθώς και φοιτητές, μαθητές που συμμετείχαν σε διαδηλώσεις όπως στη πορεία της 6 Δεκεμβρη όπου τα ΜΑΤ έκαναν 5 συλλήψεις και πολλές προσαγωγές εντελώς αναίτια.

Γιατί λοιπόν γίνεται αυτή η επίθεση; Πρώτον, γιατί αυτή η άθλια τρικομματική κυβέρνηση και η τρόικα προσπαθούν να αποσπάσουν τον κόσμο από τα τεράστια προβλήματα που προκαλούνται από την καταστροφική πολιτική τους και να μας κάνουν να δεχθούμε ότι αυτοί έχουν σκοπό να εξαπολύσουν εναντίον μας. Δεύτερον, γιατί πλέον δεν μπορούν να πείσουν κανέναν για την ορθότητα της πολιτικής τους. Για αυτούς τους λόγους

χρειάζονται και θέλουν να επιβάλουν ένα κράτος έκτακτης ανάγκης που θα επεμβαίνει συνέχεια στους αγώνες όλο και πιο ωμά. Όλες αυτές οι επιθέσεις, οι ψεύτικες κατηγορίες, οι στημένες δίκες, δείχνουν την αδυναμία της κυβέρνησης. Ξέρουν ότι όλη η κοινωνία είναι εναντίον τους, ότι αν όλοι αυτοί οι αγώνες ενωθούν και οργανωθούν θα τους συντρίψουν και αυτό το φοβούνται. Φοβούνται την δύναμη μας και τους αγώνες μας. Είναι όμως παρ' όλα αυτά πολύ επικίνδυνοι. Δεν πρέπει να αφήσουμε αυτές τις αυταρχικές πρακτικές εναντίον των αγώνων γιατί σύντομα θα στραφούν και σ' εμάς. Για αυτό λοιπόν πρέπει να οργανωθούμε στο σχολείο, στη δουλειά, για να αντισταθούμε και να απαντήσουμε αποφασιστικά και δυναμικά απέναντι στην κυβέρνηση και την τρόικα. Να μην επιτρέψουμε την κατάργηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, το φασιστικό κράτος έκτακτης ανάγκης. Για να ανατρέψουμε αυτό το σάπιο πολιτικό σύστημα που μας ωθεί όλο και πιο γρήγορα στην καταστροφή και να χτίσουμε μια κοινωνία με βάση τις δικές μας ανάγκες και συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα μιας ολιγαρχικής μειοψηφίας της κοινωνίας.

Αυξάνονται οι αγώνες των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς

Τα τελευταία δύομισα χρόνια οι εργατικοί αγώνες εντείνονται όλο και πιο πολύ λόγω της κρίσης, της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Για τους παραπάνω λόγους οι εργαζόμενοι διεκδικούν -στους δρόμους αλλά και στον χώρο εργασίας τους- δυναμικά ότι εργατικό δικαίωμα τους έχει απομείνει, συγκρουόμενοι με την αστυνομία πολλές φορές, μετρώντας αρκετούς συλληφθέντες σε όλη την Ελλάδα και προσπαθώντας να δώσουν άλλο νόημα στους αγώνες τους, προσπερνώντας ακόμα, τους εργατοπατέρες.

Οι απεργοί του μετρό μέσα από τον αγώνα τους έδωσαν μια ανάσα στο κίνημα δείχνοντας έναν νέο δρόμο στους εργαζόμενους. Βέβαια κατάλαβαν στο τέλος πόσο αδίστακτοι είναι η τρόικα και τα τσιράκια της που κυβερνάνε. Μετά από 9 ημέρες απεργίας και μαζικής συμμετοχής στον αγώνα, το κράτος κήρυξε επίταξη της απεργίας δίνοντας εντολή στα ΜΑΤ να την σπάσουν. Οι εργαζόμενοι του Μετρό αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι ένιωσαν μεγάλη οργή γιατί επί μέρες έβλεπαν τα αστικά επιτελεία και τα παπαγαλάκια τους στα ΜΜΕ να συκοφαντούν εργαζόμενους που αγωνίζονταν για το δικαίωμα στη δουλειά με αξιοπρεπείς όρους και μισθούς, για την υπεράσπιση των συλλογικών συμβάσεων, ενάντια στην πολιτική της φτώχειας και της εξαθλίωσης.

Ίδια κατάληξη είχε και ο αγώνας με τους ναυτεργάτες όπου οι φασίστες της συγκυβέρνησης, και οι δοσίλογοι της ΤΡΟΙΚΑΣ, διέταξαν επιστράτευση των Ναυτεργατών, 10-15 μέρες μετά την επιστράτευση των εργαζομένων στο Μετρό. Αφού δεν μπόρεσαν να σπάσουν την απεργία, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα (παραπληροφόρηση, τόνους λάσπης κ.λπ.) κατέφυγαν στο φασιστικό μέτρο της επιστράτευσης.

Επίσης, σημαντικοί αγώνες έγιναν και στη Θεσσαλονίκη με την απεργία των εργολαβικών υπαλλήλων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου



Θεσσαλονίκης που επί δύομισα περίπου μήνες έκαναν απεργία διεκδικώντας να σταματήσει το δουλεμπόριο των εργολαβιών και να αποκτήσει το Πανεπιστήμιο μόνιμο προσωπικό. Μετά από συλλήψεις, εισβολή των ΜΑΤ στον πανεπιστημιακό χώρο, δικαστήρια, "εθελοντικούς" καθαρισμούς ιδιωτικών συνεργείων από τον πρύτανη και τους "φίλους" του, συγκρούσεις με απεργοσπαστικούς μηχανισμούς, πορείες και επεισοδιακές συνελεύσεις των εργαζομένων, ο αγώνας έληξε με υποσχέσεις για λύση του προβλήματος και αποπληρωμή μέρους των δεδουλευμένων.

Ένας από τους πιο παραδειγματικούς αγώνες στην πόλη μας είναι ο αγώνας στα φροντιστήρια Μπαχαράκη που έληξε με δικαίωση του εργαζόμενου και του σωματίου των εκπαιδευτικών στα φροντιστήρια. Το δικαστήριο έκρινε ότι η απόλυση του καθηγητή και μέλους του Σωματίου Μισθωτών Εκπαιδευτικών Θεσ/νίκης, Γ. Παπαγιάννη από το φροντιστήριο είναι άκυρη επειδή έγινε για συνδικαλιστικούς λόγους. Έτσι ο εργοδότης υποχρεώνεται να επαναφέρει άμεσα στην εργασία τον καθηγητή, και να του καταβάλλει μισθούς για το διάστημα που βρέθηκε εκτός εργασίας. Επιπλέον, η επιχείρηση υποχρεώθηκε να πληρώνει

χρηματικό πρόστιμο για κάθε ημέρα που δεν εφαρμόζει την απόφαση. Η απόφαση αυτή είναι αποτέλεσμα του σκληρού και μακρόχρονου αγώνα που δόθηκε ενάντια στην εργοδοσία από τον Οκτώβρη του 2011. Ενός αγώνα που περιλάμβανε συνεχείς παραστάσεις διαμαρτυρίας του σωματίου και αλληλέγγυων έξω από τα παραρτήματα του φροντιστηρίου και διαδηλώσεις στις γειτονιές του Ευόσμου και της Χαριλάου. Η νίκη αυτή είναι νίκη και ενάντια στην κρατική καταστολή. Η εργοδοσία του Μπαχαράκη είχε στήσει μια βιομηχανία ψεύτικων μηνύσεων ενάντια στον απολυμένο και στο ΣΜΕΘ. Η αστυνομία ήταν παρούσα σχεδόν σ' όλες τις παραστάσεις διαμαρτυρίας και διαδηλώσεις του σωματίου, ακόμη και με κλούβες των ΜΑΤ. Ο απολυμένος και το σωματείο σύρθηκαν πολλές φορές στα δικαστήρια, ενώ σε μία παράσταση διαμαρτυρίας είχαν πραγματοποιηθεί δεκαπέντε προσαγωγές αλληλέγγυων και μία σύλληψη. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι οι μαχητικοί αγώνες που κρατούν με επιμονή ως το τέλος, μπορούν να φέρουν αποτελέσματα. Δείχνει ότι ακόμη και στην εποχή του «Μνημονίου 3», της χουντικής συγκυβέρνησης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ οι εργαζόμενοι δεν είναι καταδικασμένοι να χάνουν.

Μπροστά μας έχουμε πολλούς αγώνες για την επιβίωση των εργαζομένων, για να μην μετατραπουν σε σκλάβους. Ήδη νέοι αγώνες γίνονται και στην πόλη μας, όπως αυτός στα καταστήματα της Pizza Hut. Το ζητούμενο είναι πως όλοι αυτοί θα ενωθούν για να συντρίψουν την τρικομματική συμμορία του Σαμαρά και τα μνημόνια της, να σταματήσουν τον κατήφορο της ελληνικής κοινωνίας προς όφελος των εργαζομένων.

Μήτσος.

τότε η μόνη τους λύση είναι η τρομοκρατία, ο φόβος και ο φασισμός.

Ήδη έχει δημιουργηθεί τεράστια σύγχυση στο πολιτικό σκηνικό με το νέο που έσκασε σαν βόμβα για τους "έντιμους έλληνες πολιτικούς" και έχει επικρατήσει πανικός στο εσωτερικό των κομμάτων με την γνωστή λίστα Λαγκάρντ κατά την οποία αποδεικνύεται ότι όλοι αυτοί που ούρλιαζαν ότι πρέπει να εφαρμοστούν τα μνημόνια, να μειωθούν οι μισθοί, να ανέβει η φορολογία των εργαζομένων, έβγαζαν τα λεφτά τους στο εξωτερικό για να μη φορολογούνται. Φυσικά δεν είναι μόνο αυτοί της λίστας όπου έχουν κλέψει λεφτά και έχουν στήσει κομπίνες εκατομμυρίων για να πλουτίσουν. Άλλωστε ακόμα κι αυτό το γεγονός έτρεξαν γρήγορα να το καλύψουν ανακαλύπτοντας ξανά τον κίνδυνο της... τρομοκρατίας!

Όμως επειδή η οικονομική κατάσταση της χώρας μας αντιστοιχεί σε τριτοκοσμική

χώρα ή σε χώρα που βρίσκετε σε εμπόλεμη κατάσταση όλη αυτή η επίθεση ενάντια στους εργαζόμενους την νεολαία και τα φτωχά λαϊκά στρώματα έχει προκαλέσει την οργή και την αγανάκτηση όλων και έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να ξεσπάσει ένα νέο κύμα απεργιών, καταλήψεων και αγώνων ακόμα πιο μαζικό από αυτό του περασμένου χρόνου και ακόμα πιο αποφασισμένο να διώξει όλους αυτούς που έχουν προαποφασίσει τον θάνατο ολόκληρης της κοινωνίας.

Βέβαια δεν έχουν φανεί ακόμα οι μεγάλες απεργίες και διαδηλώσεις των τελευταίων 2 χρόνων, έχουμε όμως μια σειρά από αγώνες εδώ κι εκεί, σε εργασιακούς χώρους (πχ Μετρό, εργολαβικοί ΑΠΘ κλπ). Έτσι κι αλλιώς η διάθεση της κυβέρνησης να εφαρμόσει τα εξοντωτικά μέτρα του Μνημονίου 3 και να ψηφίσει ακόμα περισσότερα θα αναγκάσουν πολλά κομμάτια του κόσμου να στραφούν ξανά εναντίον της. Η επίθεση στη νεολαία με το Σχέδιο Αθηνά

πρέπει να αποτελέσει την αφορμή που θα βγάλει τη νεολαία στο δρόμο και αυτή με τη σειρά της και τους εργαζόμενους.

Τα αποτελέσματα του τρίτου μνημονίου αργά η γρήγορα θα φανούν ακόμα πιο έντονα και τότε όλοι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το επερχόμενο κύμα αγώνων. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο η νεολαία δεν θα πρέπει να μείνει αδρανής και αδιάφορη μπροστά στα νέα προβλήματα που έρχονται. Θα πρέπει να ετοιμάσουμε τους αγώνες μας για καλύτερη παιδεία, καλύτερη υγεία, καλύτερες συνθήκες ζωής τις αντιστάσεις μας και να είμαστε έτοιμοι να ενωθούμε με την υπόλοιπη κοινωνία σε μια οργανωμένη εξέγερση ενάντια στην τρικομματική συμμορία του Σαμαρά, στην τρόικα και σε όσους μας στερούν το δικαίωμα στην ζωή.

Χρυσανθος



Την 1η Φεβρουαρίου, η κυβέρνηση ανακοίνωσε το σχέδιο Αθηνά για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρόκειται για τη συγχώνευση- κατάργηση τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ, με ολόκληρα τμήματα ή σχολές να κλείνουν, άλλα να μεταφέρονται σε άλλες πόλεις (όπως το μεγαλύτερο μέρος του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης που μεταφέρεται σε Σέρρες και Φλώρινα) και άλλα να συγχωνεύονται μεταξύ τους και να αλλάζουν τελείως αντικείμενο σπουδών. Πιο συγκεκριμένα με το σχέδιο «Αθηνά» τις μεγαλύτερες αλλαγές τις υπόκεινται τα Τ.Ε.Ι. καθώς ο αριθμός των τμημάτων συρρικνώνεται κατά 40%, ενώ ο αριθμός των εισακτέων κατά 30% με πολλά ιδρύματα να μικραίνουν ριζικά (ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Κοζάνης κ.α.) ή και να κλείνουν (ΤΕΙ Ιονίου). Ο συνολικός αριθμός των τμημάτων των ΑΕΙ και ΤΕΙ μειώνεται από περίπου 500 σε 386.

Φυσικά αυτό το σχέδιο δεν αποτελεί κανέναν «εξορθολογισμό» της εκπαίδευσης όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, αλλά ανοίγει μια νέα περίοδο σκληρής και μακρόχρονης επίθεσης στη νεολαία και την δημόσια εκπαίδευση. Πέρα από τα παχιά λόγια που συνοδεύουν το σχέδιο «Αθηνά» είναι φανερό ότι δεν είναι τίποτα άλλο από μία πρόχειρη και χωρίς ουσιώδεις στόχους, προσπάθεια για περαιτέρω προσαρμογή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην πολιτική των πάσης φύσεως περικοπών, οι οποίες εντείνονται με το μνημόνιο 3. Ο διακηρυγμένος τους στόχος, η «εκπαίδευση της αριστείας», δεν είναι τίποτα άλλο από την εκπαίδευση του μνημονίου, την εκπαίδευση που σχολείο και πανεπιστήμιο θα πηγαίνει μόνο αυτός ο οποίος μπορεί να πληρώνει δίδακτρα, βιβλία, φροντιστήρια κλπ.



Ι ΑΞΟΑΟΕΑΕ ΟΙ ΕΞΟΑΟΩΩ ΟΩΑΝΙ Ι ΙΩ
 ΟΙ ΟΑΑΕ ΑΞΟ Α ΑΑ ΕΑ ΘΑΝΑΟΑΕ

Το σχέδιο Αθηνά είναι προγραμματισμένο να περάσει στις αρχές Μαρτίου, και μάλιστα όχι με ψηφοφορία στη Βουλή αλλά με προεδρικό διάταγμα! Αν περάσει και εφαρμοστεί, θα έχει βαθείς και καταστροφικές συνέπειες, τόσο για τη λειτουργία της εκπαίδευσης, όσο και για τους νέους και ειδικά αυτούς που σήμερα είναι μαθητές. Οι βασικότερες συνέπειες του είναι:

α) Μείωση του αριθμού των εισακτέων στα Πανεπιστήμια. Ήδη επίσημα ανακοινώθηκε ότι για φέτος οι εισακτέοι θα είναι περίπου 4500 λιγότεροι, μόνο από τα Γενικά Λύκεια. Καταλαβαίνει κανείς εύκολα, ότι αφού το σχέδιο χτυπάει περισσότερα τα ΤΕΙ, οι εισακτέοι από τα ΕΠΑΛ θα μειωθούν ακόμα περισσότερο. Συνολικά φέτος θα

περάσουν στο πανεπιστήμιο τουλάχιστον 10000 μαθητές λιγότεροι από πέρυσι, κι αυτό είναι μόνο η αρχή.

β) Μείωση του αριθμού των φοιτητών και αναγκαστική διακοπή σπουδών. Οι περισσότεροι φοιτητές πλέον επιλέγουν τη σχολή τους με βάση το αν είναι στην πόλη τους ή κοντά σε αυτήν ώστε να μπορούν να αντέξουν οικονομικά. Τώρα, με τις μετακινήσεις των σχολών σε άλλες πόλεις, είναι πάρα πολλοί αυτοί που απλά θα σταματάν τις σπουδές τους.

γ) Μείωση του αριθμού των καθηγητών και των εργαζομένων σε ΑΕΙ-ΤΕΙ. Όσοι δεν είναι μόνιμοι αλλά συμβασιούχοι, με τις συγχωνεύσεις θα απολυθούν.

Πέρα από τις πολλές οικογένειες που θα αντιμετωπίσουν οικονομικά προβλήματα λόγω της ανεργίας, και τα ίδια τα πανεπιστήμια θα υπολειμθούν με τη μείωση του προσωπικού.

δ) Κατάργηση και τυπικά των πτυχίων και των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Τα επαγγελματικά δικαιώματα που σου έδινε το πτυχίο, στην πράξη έχουν καταργηθεί λόγω της τεράστιας ανεργίας (πάνω από 30%) και ειδικότερα των νέων (πάνω από 60%), αλλά και της κατάργησης των συλλογικών συμβάσεων. Τώρα καταργούνται και τυπικά, αφού οι σχολές γίνονται ένας «αχταρμάς»,

ενώ δεν ξέρεις αν το τμήμα που ξεκίνησες να σπουδάσεις αύριο θα υπάρχει ή θα έχει συγχωνευτεί με ένα τελείως διαφορετικό.

ε) Καταστροφή του εκπαιδευτικού μηχανισμού (κτίρια και υποδομές, καθηγητές, διοικητικοί και λοιποί υπάλληλοι, αντικείμενα σπουδών). Αυτές οι αλλαγές, εκτός του ότι είναι βάρβαρες και εναντίον της νεολαίας είναι και αντεκπαιδευτικές. Όταν αλλάζεις πλήρως τον τρόπο λειτουργίας της εκπαίδευσης με μοναδικό κριτήριο την εξοικονόμηση χρημάτων, τότε οι συνέπειες θα είναι μεγάλες και στις ίδιες τις επιστήμες και στον

τρόπο που αυτές διδάσκονται.

Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρηθεί ότι το Σχέδιο Αθηνά δεν συνδέεται με τα Μνημόνια –όπως λέει η κυβέρνηση- ή ότι αφορά μόνο τη νεολαία ή κάποια κομμάτια της (φοιτητές, σπουδαστές ΤΕΙ). Αφορά όλη τη νεολαία, και μάλιστα ίσως περισσότερο απ' όλους τους μαθητές, γιατί είναι αυτοί που τους κλείνουν στα μούτρα την πόρτα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Φοιτητές σε πολλές πόλεις με την ανακοίνωση του σχεδίου "Αθηνά" ξεκίνησαν καταλήψεις και δυναμικές κινητοποιήσεις, αυτοί είναι οι πρώτοι με τους οποίους πρέπει να ενωθούμε και να αγωνιστούμε μαζί.

Ακόμα το Σχέδιο «Αθηνά» και η διάλυση της δημόσιας παιδείας αφορά και τους εργαζόμενους, τους γονείς μας και όλη την κοινωνία για δύο λόγους:

α) Γιατί η εκπαίδευση και η μόρφωση των νέων είναι από τις βασικότερες κατακτήσεις των εργαζομένων, είναι κάτι για το οποίο φορολογούνται και για το οποίο κάνουν μεγάλες θυσίες..

β) Γιατί μετά από τόσους αγώνες ενάντια στην κυβέρνηση, την τρόικα και τα μνημόνια, όλοι πλέον νιώθουν ότι αυτό που λείπει δεν είναι η μαζικότητα ή η διάθεση να απαλλαγούμε από αυτά. Αυτό που χρειάζεται είναι κάτι που να ενώσει όλους όσους θέλουν να αγωνιστούν. Η νεολαία, αν βγει δυναμικά μπροστά και δείξει πραγματική θέληση να τα βάλει με την κυβέρνηση, μπορεί να παίξει αυτόν το ρόλο, μπορεί να ξαναπροδοτήσει την οργή που βρίσκεται μέσα σε κάθε σπίτι, σε κάθε άνεργο και εργαζόμενο και να τη μετατρέψει σε διάθεση για αγώνα, σε μια εξέγερση που θα συντρίψει μια και καλή όχι μόνο το σχέδιο Αθηνά, αλλά και την κυβέρνηση, την τρόικα και τα μνημόνια.

